

Guardian Angels Silver Book



In ieder menschen leven zijn er periodes dat de voortgang als ware een gewone vorm heeft,
Waarbij de dagelijkse verplichtingen een vaste routine zijn, en men daarin kan berusten.

Zo is er in een menschenleven soms een hele belangrijke periode, een moment, soms een dag dat men
als ware de woorden op een goudschaaltje moet wegen, en als ware er een zwaard boven je hangt
dat elke daad of handeling heel belangrijk is.

Soms is zo'n moment met een voorbereiding als ware je weet dat het belangrijk is,
Soms als een kans op werk, of in een privé leven maar soms ook zonder dat je er vooraf van weet
noem deze momenten kunnen een heel leven of omhoog brengen als ware drie treden tegelijk
Of je al mens in een afgrond stortten.

Zulke momenten toetsen dan ook je ziel, als ware elk woord waarde heeft en als je er goed
doorheen komt een bevestiging is bijna alsof je blauw bloed hebt.

In een leven komen zulke momenten of periodes soms voor en zoals een zenmeester heeft gezegd,
Zelfs het zenpad opgaan en verlichting bereiken kan al in zo'n moment gebeuren,
En als ware je tijdens het pad waar je dan op treedt er niets vna merkt, maar ineens na jaren
Als de verlichting optreedt, dat je zegt, dat moment was belangrijk.

Zo kan bijvoorbeeld ook soms jongeren die een plotselinge interesse in een wetenschapsveld,
Door een kleine vingerwijzing maar toch heel belangrijk en als ze zich erin studeren
Dat zij er ook in excellereren.

Zulke momenten soms zeggen ze je hebt er maar een tental in het leven,
Soms zeggen ze je merkt het niet op, en als het langsgaat is dat moment of die kans verloren.

Soms is het ook dat een bijzondere genade vorm, als ware een gesprek in het hart,
Meestal denken mensen dat het gewone gesprekken zijn, maar het kan als ware mogelijk

Een hele hoge devotie bewerken, waarbij een leven van een gewoon leven
In een goude leven verandert, en dan in ogen van samenleving als ware het mogelijk
Het ineens van hoge waarde is.

Ieder leven heeft soms dus maar een tiental momenten waarop een leven ineens
Van zeer hoge waarde kan worden, ook al lijkt het op het moment een gewoon gesprek.
Ook al lijkt het soms alsof de invloed onmerkbaar is,
Een moment waarop de ziel die alles nauwgezet doet, zich bevestigt in een moment
Waar de meesten aan voorbij leven.

Deze momenten als ze ongemerkt voorbij gaan zijn soms een kans soms een mogelijkheid
Maar als je met de ziel leeft, en met het hart zoals binnen de werkelijkheid alles wordt aangegeven.

Noem iedereen die in het hart de werkelijkheid tegemoet treedt alle informatiebronnen als vanzelf
integreert in het leven en door ieder moment serieus te nemen, en heel secuur te werk te gaan, dat
door die serieuze levenshouding, ook zulke momenten als vanzelf met goede intenties gevuld
worden, en door in aandacht in de werkelijkheid te leven dat je ook zulke momenten opmerkt
En dan als ware vanzelfsprekend de juiste dingen doet en zegt.

Met de ziel leven, ook in gewone periodes, en in de dagelijkse verplichtingen en als ware dagen die
voorbij gaan, maar niet boven andere uitsteken, dat naast die gewone periodes, je de bijzondere
kansen en momenten ook door met de ziel te leven vanzelf goed doorkomt.

Het grootste geheim van een leven waarin mensen kansen benutten is dus met de ziel leven,
Waarbij je ieder moment evenveel aandacht geeft, en serieus neemt alsof het allemaal belangrijke
elementen zijn in het leven.

Met de ziel leven, door voortdurend in de werkelijkheid te zijn met bewustzijn, vanaf de vroege
jeugd is dat al mogelijk, dan benut men alle kansen.

Zoals ieder mens in het leven een doel heeft, of een doel zoekt.
Zoals ieder mens in het leven zowel hart, ziel, als geest heeft als vermogen om
Het leven tegemoet te treden.

Mensen in hun hart hebben dan als gevoel en de informatie die het geeft,
Zowel het gevoel over de omgeving, wat de werkelijkheid betekent,
Als de ervaring van het lichaam de gezondheid en de instinctmatige reacties.
Noem de gevoelens over plezier en pijn.

Ieder mens heeft dan een hart-type waarin de ene een gevoelsbeeld heeft over
De werkelijkheid en betekenis ervan, andeen hebben een gevoelsbeeld van
Al hun relaties tot de omgeving, van personen voornamelijk.
En een derde krijgt een gevoelsbeeld over informatie met betrekking tot acties.

Er zijn een aantal hart-types, die je soms met een symbool van een dier kan aanduiden,
Een hart-type met een onmiddellijk inzicht zou dan zo snel zijn als een cheetah,
En een hart type met inzicht in relaties zou dan weer gesymboliseerd worden door andere
diersymbolen.

Zo zijn er bij ieder mens op aarde een hart type die je vaak ook in relatie kan stellen tot hun leven

En het niveau van hun leven. Noem een hart type dat wat meer eenvoudig is, zal niet echt in een wetenschappelijke studie geïnteresseerd zijn, en een type dat heel vooruitstrevend is zie je niet Als verpleegkundige mensen verzorgen.

Een hart type is dus hoe mensen hun gevoel of het gevoels beeld ervaren, en de manier waarop zij informatie krijgen in dat gevoelsbeeld. Immers de beperking van informatie is ook De hoogte van een mogelijke opleiding, en misschien zelfs de partnerkeuze in het leven.

Ieder mens heeft dus een hart type waarbij het nog niet zeker is, of dat via de geboorte van Een van de ouders meekomt, of dat het in een abstracte betekenis anders bepaald wordt.

Een mens met een intuïtie met een onmiddelig inzicht zal in handelen ook andere ruimte innemen Dan een mens met intuïtie die de informatie met een minder intensieve vorm krijgt.

Een hart type is dus bij mensen hoe zij hun intuïtie en hun instinct beleven als zij In thematische betekenis met hun hart zouden leven. Noem door de geest als functie Afwezig te stellen is een intuïtie een vermogen dat als ware net als het lichaam en De schoonheid getekend kan worden.

Binnen het hart type hebben mensen ook hun emotionele reactie en hoe zij met gebeurtenissen omgaan, zo is bij de ene mens die dan boos wordt als reactie, en de ander die graag ruzie vermijdt, De elementen van de emotionaliteit komen vaak van ouders maar in een persoonlijkheid kunnen ze anders gerangschikt worden. Noem

De emotionaliteit om boos te worden is bij een ouder, maar die emotionele energie kan bij een kind een vorm van egodrift zijn, noem om als handeling zijn zin te krijgen.

De emotionaliteit kan bij kinderen dus anders gerangschikt zijn in een persoonlijkheid maar Wel de elementen bevatten die bij een persoonlijkheidsvergelijking een zichtbare vorm of intentie hebben.

Zo heeft een mens in het leven allerlei lessen, en vaak dat men zegt dat ouders rond dezelfde leeftijd dezelfde lessen heeft gehad. Ze kregen dezelfde lessen maar kunnen er soms anders op beantwoorden. Immers door cultuur en de samenleving heeft de ene mens er meer tijd voor, En de ander zou soms zelf een andere benadering hebben.

Noem de ene is conscientieus en wanneer het bekend is dat lessen zich zo aandienen, is diegene erop bedacht om alles goed te leren, de ander is meer dat vrijheid het mogelijk maakt om minder serieus te leven, noem de ouders bouwden een heel leven op om het te redden en de kinderen kiezen voor sport of spel, en door de voorspoed hebben zij minder die ernst.

Ouders die weten dan vaak wanneer een kind een les aanneemt, of ter sprake brengt welke lessen het zijn. Voor je kinderen wil je natuurlijk het beste waardoor ook iedere ouder er anders mee om kan gaan.

Levenslessen zijn er voor mensen in het algemeen en bij gender specifiek. Je wil mannen leren om alle gevoelens ten opzichte van de werkelijkheid altijd te dragen zonder om hulp te vragen, immers later bij een relatie moet je een partner soms ook bij moeilijkheden vrijstellen.

Bij vrouwen zijn levenslessen dat zij hun gevoel leren vertrouwen en bij de opvoeding kunnen zij bij de veilige rollen meestal opvoeders hun intuïtie en gevoel afchecken, Immers voor hen is het ook belangrijk om in het gevoel de werkelijkheid toe te naderen.

Vaak als een man of het gender man geen toegang tot het gevoel heeft dat de zogenaamde moeder godin ook een passende levenspartner, noem met dezelfde eigenschappen als de man.

Noem een knappe man vindt dan soms een knappe vrouw, en een man die bepaalde vaardigheden heeft krijgt een vrouw met dezelfde scherpte of vaardigheden.

Mensen kunnen in het leven bewust kiezen of zij een levenspad met een relatie en kinderen gaan, of een ander doel zoeken. Noem een ander doel kan zich tijdens het leven net zo ontvouwen en net zoveel zegen voortbrengen. Noem dat een doel voor langere tijd van tijd tot tijd en dag tot dag aandacht of energie krijgt.

Vaak dat als mensen bij een religie aansluiten dat een godheid zowel het hart als de ziel beoordeelt en daar een levenstaak bij zoekt die voor dat type het best is. Immers goden hebben een intelligentie die voor de mens ondoorgrondelijk is.

Vaak zijn vrouwen ook binnen hun relatie noem de vader draagt het over aan de man, ondergeschikt ook in hun beleving, zij kunnen vaak wel in contact met hun gevoel staan maar hebben niet de volledige ruimte om het bespreekbaar te maken.

In gezinnen is dat altijd een persoonlijk onderwerp waar zowel mannen als vrouwen zelf een verantwoordelijkheid hebben. Immers je wil ieder het beste gunnen.

Vaak dat ook in het begin van het huwelijk de man sterker is en de route bepaalt, en later in het huwelijk de vrouw sterker wordt. Dat een natuurlijk verloop in de tijd heeft.

Voor mannen is het belangrijk om een brede blik te houden, immers veel onderwerpen worden soms aangeboden zonder dat het op dat moment belangrijk lijkt.

Zo is het voor ieder mens in de jeugd makkelijker om als ware een blauwdruk te maken voor de rest van het leven als het gaat over voeding, het behartigen van gevoelens en het volgen van wat in de werkelijkheid aan verleiding bestaat.

Als je als kind leert om zowel verslavingen tegen te gaan, en verleidingen te kunnen weerstaan is het in het karakter gevormd.

Noem als je voor het achttiende levensjaar leert om bij gevoelens van leed, of somberheid of verdriet niet een middel als alcohol te gebruiken maar het gevoel zelf te verdragen.

Of als je leert om verleidingen noem soms gebeurtenissen die even een gevoel van plezier of genot geven te kunnen weestaan, waardoor je later ook vanzelf zulke gevaren kan ontwijken.

Noem rust, reinheid en regelmaat. Iemand die in de jeugd gezond leert eten is het hele leven als vanzelf in dieet gezond.

Als men in de jeugd zelfbeheersing leert, dan is het hele leven makkelijker en waar mensen zelf in de jeugd zulke dingen weerstaan kan men in het gehele leven een hoger doel nastreven, immers men is ook niet steeds bezig of de verleiding te volgen om een prikkel te weerstaan, of om steeds

door de negatieve gezondheids effecten dat men niet meer die ruimte heeft om hogere mogelijkheden te onderzoeken.

Zo is het advies bij relaties, en het aangaan van vriendschap ook om door het tot het volwassen leven te bewaren, noem een en twintig jaar en ouder, dat men de wil en zelfbeheersing op een natuurlijke manier leert. Noem men is weerbaar ook als een mens geen relatie heeft.

Door zelfbeheersing en relaties uit te stellen tot de volwassen leeftijd het lichaam ook de mogelijkheid leert om zonder relatie in het eigen hart een stabiel gevoel te ontwikkelen. Dat men leert dat men in het leven niet die drang heeft om gevoel buiten jezelf te zoeken.

In de jeugd kan men dus op die onderwerpen en thema's leren om zelfbeheersing te verkrijgen, waardoor dieet, noem gezond eten, noem gevoelens van leed en somberheid en verdriet, ze te verdragen, en door relaties uit te stellen dat men leert dat men niet afhankelijk is van anderen om een goed gevoel te hebben. Noem in de jeugd kan men die zogenaamde kracht nog in de persoon zelf ontwikkelen. Waardoor die zogenaamde gevaren die in iedere samenleving zijn, kan ontwijken of door weerbaarheid er tegen bestand bent.

Waarbij die weerbaarheid ook betekent dat je in je hart ruimte hebt om andere thema's of onderwerpen aan te vatten. Noem je bent niet bezig met verleidingen volgen of weerstaan maar met een schoon hart kan men de ziel of intelligentie die ruimte in het hart gunnen.

Noem als een mens een universitaire studie volgt is in het hart ook die ruimte om die onderwerpen op een intelligente manier te verwerken.

Zoals God in het christendom de mensen zowel genade aanbiedt als in de genade hen een taak geeft in de samenleving, en noem daarbij het koninkrijk Gods.

God die mensen naar de belofte van de beloning allemaal gelijkwaardig beloont. Hij overtuigt in de genade door een persoonlijke relatie met de gelovige aan te gaan, om het leven in zijn handen te leggen. Waardoor hij zijn straling en zijn wijsheid in het leven kan leggen.

Hij behartigt alle gebeden gelijk zowel de kleinen als de engelen en de heiligen, waarbij belangrijke gebeden door Hem zowel vervuld worden als tot voorbeeld mogen dienen voor alle gelovigen. Immers velen in zwakheid durven door zijn voorbeeld ook die belangrijke genade te vragen.

God die in de hemel woont, zegt dat zijn naam op aarde in het christendom als God en de andere benamingen bekend is. De engelen in de hemel hebben daarbij het evangelie in de hemel als boodschap als onderwijs en als handvat voor hun geloof.

Waar engelen de wil van God uitvoeren krijgen zij daarin ook door God zowel de begeleiding als de belofte dat zij gevoedt blijven, dat zij in hun hart tevreden zijn met zijn werk en beloning. En dat zij als engelen ook groeien in de straling die God hen van binnen geeft.

Een engel die de wil van God uitvoert, is als ware een eeuwig dienstverband, waar de mens soms fouten maakt, en soms het lot tegenkomt, is de engel bij God verzekert dat hij van tijd tot tijd in zijn schuilplaats blijft.

Engelen die voor God werken zijn in hun gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid aan de autoriteit van God verbonden, maar als zij zichtbaar zijn volgen zij wel de zogenaamde regels die in een samenleving de wet vormen.

Noem God heeft de aarde geschapen en ook de maat gesteld die een samenleving heeft, Iedereen de vrijheid kan benutten om een doel te zoeken of het leven te benutten en door de wetgeving bij iedereen gelijk is, zodat we allemaal in de samenleving een plaats hebben, en in het leven gestimuleerd worden om ook een positie te vinden.

Engelen die voor God werken zijn dus in hun dienstverband met de grootheid en straling van God maar omdat zij bij God horen houdt God ze veilig.

Waarbij God ze veilig houdt door zijn coordinatie, waaronder de wil van God van binnen, en de voeding die bij een engel als een geneesmiddel werkt. Waarbij zij de taak van God in hun hart en wil hebben wonen, en daardoor voelen zij voortdurend de waarde die zij voor God hebben.

Noem een engel zal zich niet nutteloos voelen, omdat hij in dienst van God is. Als een engel rust nodig heeft is het God die daarin voorziet. Als een engel een taak uitvoert is het naar Gods voorkeur hoe hij die toebedeeld, maar ook als een engel een taak terug moet geven, of daarin verandert, is het God die de wil van de engel aanstuurt.

Noem God is soeverein, en kan engelen zowel belangrijke taken geven als taken die een engel op persoonlijke voet uitvoert.

Een engel wordt daarbij in gods hand gehouden, en als een engel gevoed wordt is het God die bepaalt, in welke mate, naar gelang de functie en de omgeving.

Een engel die Gods wil uitvoert, kan door God zowel als een engel op persoonlijke titel werken als in een orde van een aartsengel werkzaam zijn. Waarbij een aarts engel ook een gedeelte van de beveiliging of toebedeling kan waarnemen voor God.

Een aarts engel is daarbij ook met de wil en het hart aan God verbonden, maar door hun benoemde titel, is het makkelijker om ook als die houvast nodig is door die kenmerken te geloven.

Zoals Christus als mens te zien is als verlosser en in de orde van God, zo is het bij de aarts engelen ook. Waarbij aartsengel Michael de vertegenwoordiger van de Almacht en de prins der engelen wordt genoemd.

In het leven krijgt iedereen zowel intelligentie, levenskracht en de blik vna inzicht mee.

Intelligentie bepaalt vaak op welk niveau men zowel opleiding als baan heeft, levenskracht of men heel gedreven is, assertief of een beroep waar men gezondheid durft op te offeren voor een doel.

Het blik van inzicht geeft aan in hoeverre je alle verbanden in de samenleving begrijpt.

Soms zegt men ik kies een plaats onder het niveau dat ik aankan.

Als voorbeeld leraar in plaats van top wetenschapper,
verpleegkundige in plaats van dokter,
en in plaats van topsport een sportleraar,
en in plaats van agent op hoog niveau wijkagent.

Men verlaagt dan het niveau dat door intelligentie mogelijk haalbaar was,
tot een gekozen niveau waarop men dan actief is.

Soms is het omdat ze hun levenskracht lager houden, omdat men het gevoel
heeft dat men anders in de samenleving te krachtig overkomt.

Noem het voorbeeld van sportleraar, als die leraar zijn volle kracht in het
leven zou verwerklijken zou hij topsporter worden, immers men geeft
dan tijdens training en leven de gehele kracht of inzet.

Hetzelfde voorbeeld bij verpleegkundige, zou men de hele kracht tonen
wordt men in de samenleving vanzelf naar de plek geleid waar mens
die functie kan bereiken, en dat men dan die waarde ook voor de samenleving heeft.

Als men dus zegt, ik doe minder dan ik kan, of houd mijn kracht lager dan mogelijk
vanwege de uitstraling, dan is het argument als men die kracht toch volledig inzet
de maatschappij vanzelf die persoon naar de plaats leidt waar die inzet ook mogelijk
is en die mate van kracht ook in de samenleving die betekenis kent.

Vooraf jongeren die nog in die fase zitten met die afweging is het dus belangrijk
om te weten dat een samenleving die kracht ook volledig de ruimte geeft op
een plaats in de sociale omgeving van die werkelijkheid.

Zou men die intelligentie of kracht inhouden of lager dan mogelijk stellen
zal men die maatschappelijke positie niet overstijgen, maar laat men die ruimte
volledig vullen dan geleid de omgeving de persoon met die kracht of intelligentie
naar de plaats waar die in opleiding maar ook in dienstverband optimaal wordt benut.

Als een inzicht die dan voor mensen die zich terughouden of inhouden in hun
maatschappelijke positie hun zou geleiden.

Zoals zij die op aarde christelijk zijn en een relatie hebben en daarbij ook nageslacht, zij in de
hemel zullen bij hun geliefden zitten, en vanuit de hemel voor hun nageslacht op aarde zorgen.

Zij leggen hun kenmerken in het leven van hen op aarde. God zegt tegen hen, jullie zijn christelijk
geweest jullie mogen met de invloed van God voor hen die na jullie zijn op aarde zorgen.

Zij kunnen dan vanuit de hemel soms bijsturen, of als ware spontaan het evangelie aanduiden, een
interesse wekken of belanghebbende situaties aanwijzen.

Hun nageslacht mag dan door hun hulp op aarde soms gered worden, soms een levensdoel vinden,
soms als een kenmerk een bepaalde kunst stroming vinden. Of in hun werk een baan waar zij
lang naar zochten.

Zij die in de hemel voor hun geliefden zorgen beloven wanneer God het wil dat zij die ruimte niet invullen immers God wil hen op aarde ook tot bekering brengen, waardoor zij soms wel mogen helpen maar soms ook niet. Immers op aarde hebben zij een leven onder dezelfde condities en streven om hun levenstaak ook te voldoen. Daardoor dat zij op aarde soms wel de hulp krijgen, maar ook soms zelf moeten werken, en als ware in het leven ontberingen tegen komen

Zij die op aarde het geloof hebben aan genomen, en een leven in een klooster, of in dienst van God, en daarbij de mogelijkheid van een relatie hebben opgegeven, en ook geen nageslacht hebben.

Zij op aarde hebben door die genade van eht evangelie waar zij veel van hun eigen wensen hebben opgegeven, mogen in de hemel als ware zij heilig zijn, als van godswege een rol om de gemeente te leiden.

Op aarde hebben zij veel opgegeven, en in de hemel mogen zij de rol om de gemeente op aarde te leiden, in de invloed die zij op aarde hebben getoond door hun overgave.

Heiligen in de hemel, die op aarde zich als ware hebben over gegeven, worden in de hemel in de tuin opgenomen waar God zelf zit. Zij zullen daar door de kracht van God hun naam laten voort bestaan. Zij in de hemel zitten bij God zelf waar zij die een relatie hebben gehad bij hun geliefden zitten.

De heiligen die veel hebben opgegeven worden daarvoor in de hemel beloond. Zij zullen in de naam van God de gemeente leiden. Zij hebben op aarde een voorbeeld rol en in de hemel mogen zij de gelovigen bijstaan in hun nood, hun vragen maar ook zij die zij een goed hart gunnen zegenen met hun eigen straling.

Zoals zij die op aarde zich aan de Heer hebben over gegeven in de hemel die mogelijkheid bij de Heilige naam van God hebben. En zij die op aarde het celibaat volkomen hebben gehouden, die mogelijkheid hebben om in de hemel de liefde van God in hun hart toe te laten. En een diepe vriendschap met God zelf te verkrijgen.

Immers in de relatie die mensen hebben zijn zij in de ogen van God ook verbonden, zoals op aarde en in de hemel.

Zoals iedereen op aarde de kans krijgt om zowel te leven, noem ook karma in het leven te voldoen, als de erfenis van vorige levens.

In het leven kan karma dan zowel als rijkdom of kansen om hoger te komen betekenen, als de mate van leed, ziekte of ontberingen waardoor men het geluk tijdelijk of langer niet kan hebben.

Karma kan dan soms zijn als zonder voorbode dat er als ware de lotsgodinnen een lot toebedelen waarin men geen keuze heeft. Soms kan het als aankondiging komen men krijgt als ware voorspeld wat er gaat gebeuren.

Karma kan dan ook in de oprechtheid van het leven als men leert het lot de dragen zonder verklaring te zoeken. Immers soms is leed, soms is pijn of soms is tegenslag zonder dat men weet waarom. Men heeft geen keuze, maar als men het leert te dragen, te verdragen dan wordt het als oprechtheid gerekend.

Karma kan dan als men het draagt ook goed karma mogelijk maken. Men kan als ware door een goede levenshouding te kiezen het leven ook meer mogelijkheden te geven.

Door karma als het negatief lijkt, en het leed of de ontberingen in het leven zowel ongeluk geeft, of misschien het gebrek aan wensen die men kan navolgen. Dan is karma een mogelijkheid om het oprecht door te maken.

Als men al het negatieve karma verdraagt, wordt men daarin ook bij het oordeel na het leven gecompenseerd. Men wordt dan als ware gezegd dat men door de oprechtheid ook een beloning voor deze beproeving krijgt toebedeeld.

Soms is het lot verdragen als men geen keuze heeft ook een kans om als een soort heldendaad een bijzondere kans te verkrijgen.

Een goede levenshouding is dan van groter waarde dan alleen dat moment, die periode of in dat leven, immers wat men in het hart verwerft blijft men altijd bij.

Zo is in het leven het hart verbonden in de werkelijkheid en waar het lot alles toebedeelt, kan het ook de kracht binnen de werkelijkheid zijn, die in iedere religie een betekenis kent, die dan de ziel doorstraalt en doordringt van betekenis die hoger ligt als wensen, als voorkeur, als een doel.

Immers als men met het hart leeft, is men ook in de werkelijkheid en de kracht die de ziel onderwijst verbonden.

Het lot dragen is dan een houding in het hart die naast alles dat men leert dragen ook daarvoor die kracht binnen de werkelijkheid de ziel laat onderwijzen. Waar de ziel leven na leven aanneemt, is de ziel daarbij zelf die groeit, waar de ziel die wijsheid altijd bijblijft.

Waar men karma leert verdragen en niet meer hoeft te vluchten, verkrijgt men een sterke ziel.

Door het lot in het leven te verdragen men na het leven ook voor die oprechtheid wordt beloond. Immers tijdens het leven kent de mens nog niet welke waarde zulke ontberingen hebben.

Zoals men tijdens het leven ook in overgave kan leven en na het leven de belangrijke betekenis ervan leert, maar als men die overgave in oprechtheid heeft gedaan men wel daarmee ook in de beloning ervoor deelt.

Oprechtheid is dan een woord die betekenis kent voor alles dat wij meemaken, en er op dat moment nog geen hogere waarde in zien.

Noem de letterlijke betekenis dat wij karma afdragen, en de figuurlijke betekenis dat als wij in genade staan daar na het leven een beloning voor krijgen.

De oprechtheid is dan dat wij nog niet weten welke betekenis het heeft, maar wel door die genade bereidt zijn om ons lot te dragen.

Vroeger was het gewoon in de katholieke kerk om kinderen te dopen bij de geboorte. Dan is de vraag als zij van het geloof weggaan of zij dan nog wel christelijk zijn.

Als mensen gedoopt zijn, en zij gaan bij het geloof weg, dan zijn zij in de genade nog wel verbonden maar als Christus een persoonlijke relatie met de gelovige aangaat, dan zouden ze alleen die relatie op een laag pitje zetten.

Omdat zij nog onder de genade vallen, zijn zij niet los van de invloed van Christus. Zij kunnen dus ook als zij weer het geloof aandacht willen geven weer terug naar het onderhouden ervan. Noem gebed of een van de andere dingen die in het geloof het leven ondersteunen.

De genade van Christus ook als mensen die relatie niet echt onderhouden geeft dan nog wel een bepaalde bescherming of geleiding in het leven. Ze staan niet los, en door de doop zouden ze ook niet ineens alle zonden aangerekend worden. Immers die zijn door de genadegave zoals een doop ook wordt gezien gewoon geldig.

In andere religies werkt die genade, als een eenduidig woord die de kracht ervan symboliseert ook op die manier. Een godheid die genade schenkt, neemt die niet zomaar terug, immers veel mensen hebben in hun leven zowel zwakke periodes, als ontberingen, of verleidingen, en als een godheid erboven staat, heeft die zowel groot inzicht in wat de mens kan tegenkomen, als dat er in de heilige boeken voorwaarden en standpunten beschreven staan. Zoals het gewoon is voor auteurs of mensen met een groot inzicht of religieuze ervaring om die te boekstaven.

Immers een standpunt of een levensvisie van iemand die daar dicht bij staat geldt dan als inspiratie. Als een godheid voorwaarden heeft, of ritualistisch dan is die vaak omschreven en zijn er vaak meerdere auteurs die in die ervaring delen. Ook al kan een godheid ondoordringbaar zijn, in de ervaring van verbondenheid kiezen de meeste goden een ervaringswijze. Zoals een taal waarin die boeken vaak staan, kenmerken van een dagelijks leven die wordt gehuldigd.

Een godheid die dan een gelovige of volgeling aanraakt, is dan zowel in het leven door het gedrag dat men verandert of vernadert, en het gevoelsleven dat verandert, men vindt andere dingen belangrijk en kan zelfs anderen daarin willen spiegelen.

Een godheid of religie die dan genade schenkt, is dan als het openen van een relatie, maar als een relatie op een laag pitje staat wordt die genade niet weg genomen. Men is nog in die invloed.

Voor christenen dus ook als zij zich in het leven afkeren is het niet de genade die verdwijnt maar die persoonlijke relatie die God aangaat die minder op de voorgrond staat.

Soms kan men daardoor ook zeggen dat die genade in het leven ook een hoop kwaad kan voorkomen, men deelt dan christelijk gezegd niet meer in de erfzonde, waardoor men toch vrijgekocht is van wat er mis kan gaan. Noem men maakt allemaal fouten, en door die genade is men toch voor een deel ervan vrijgekocht. Ook al zullen mensen niet die verschillen tussen wel of geen genade voelen. Immers wat aanwezig is, is een hoger argument dan van wat kan hadden zijn.

Zo is ook de vraag of hun kinderen ook gedoopt moeten worden een vraag die in een persoonlijke relatie met God een onderwerp is waar ouders over beslissen. Christus biedt die doop in de kerk wel aan, maar ouders die zelf geloven beantwoorden die vraag zelf, waaronder ze dan vaak ook in gebed er betekenis in zoeken.

De doop van kinderen van ouders die zelf gedoopt zijn maar het geloof hebben los gelaten noem de relatie op een laag pitje, is dan dus een keuze die men in die relatie zelf maakt, een keuze die men neemt, immers je hebt bij kinderen twee ouders, en het is meestal in de tijd ervoor of de eerste jaren

een belangrijk onderwerp. In het gebed zoeken ouders dan zowel betekenis in zo'n keuze als of zij hun kinderen die genade meegeven.

Als een relatie met God op een laag pitje staat is het meestal dat zij kinderen later in het leven zelf laten kiezen, of het onderwerp bij hen laten, een maatschappelijke inbedding, opvoeding werk en cultuur vaak die onderwerpen wel mogelijk maakt maar het initiatief bij de mens zelf laat.

Zo kan een witte roos in religie betekenen dat je die relatie, of die vriendschap met de godheid of de religieuze bron zelf hebt.

Waar een rode roos voor liefde staat, en een blauwe roos voor dienstbaarheid, is een witte roos dat men geheel bij die bron hoort, en als een relatie in zuiverheid zoals ook wel een platonische relatie wordt benoemd. Vaak dat men in de jonge jaren als men die stap nog niet bij een ander hebt gezet, dat mogelijk is om in religie die verbinding te leggen.

De verbinding met een religie is veel rijker dan alleen bidden, of alleen in geloof naderen tot een godheid. Immers een verbinding geeft ook een hele rijke diepe innerlijke spirituele ervaring.

Een witte roos is als een relatie die men met een godheid of godin in een religie beleeft. Men mag dan weten net als bij een menselijke vriendschap dat je de gevoelens ook met elkaar deelt. In bidden zoek je dan zowel betekenis in het leven, als de voeding van de liefde die mogelijk is. Men mag dan zoals bij een goede relatie alle gevoelens voor de ander bloot leggen.

Een witte roos is dan als een belofte dat men na het leven ook in die vriendschap wordt opgenomen, die voor veel mensen niet zichtbaar is. Immers zelfbeheersing is een hoge deugd.

Op aarde door gezond te eten, rust reinheid en regelmaat kan men al een grote gezondheid en rust in het hart verkrijgen, maar door een relatie met een godheid wordt men na het leven in de volheid ervan opgenomen. Als ware men in de hemel een gunst krijgt om in de directe omgeving van de godheid te mogen verblijven waar zijn straling het grootst is, en die straling en gevoel van schoonheid geeft.

Zo hebben sommige ouderen het gevoel dat er een ongenaamde kracht is die hen door het hele leven geholpen en begenadigd heeft. Het gevoel dat leven geen toeval en geen plotselinge wendes zonder controle zijn. Een coördinatie die hoger licht dan eigen keuze, en hoger dan de omstandigheden die zonder inzicht overwonnen moeten worden.

Ouderen kunnen die ongenaamde kracht zien die hen tot in ouderdom heeft bijgestaan en het leven als een mooie taak in hun ziel de bevestiging geeft. Die ongenaamde kracht waar sommigen dan naar op zoek zijn en dan bij ouderen hun levenswijsheid bevragen, of hen in de laatste periode bijstaan en hen liefdevol ondersteunen en verzorgen.

Als ware zij met hun ongenaamde kracht ook verbinding leggen bij hen die zoals in een leven belangrijk een taak voor de samenleving vervullen en zij die de inzet voor die taak willen geven daar ook voor in de genade staan.

Ook al is het op aarde dat wij allen in de volwassenheid meewerken aan de samenleving, en de ene generatie na de andere komt, en wij weten dat allen delen in dat lidmaatschap, en die verbinding. Werk kan in vele vormen zijn, en zelfs aan de ziel werken of de plek in de samenleving die men toegeschoven krijgt. Men is onderdeel van een samenleving.

Zo is ook als men een nederlandse naam heeft, vaak allerlei namen uit de geschiedenis van het christendom, dat men het leven van God heeft gekregen en dat God de naam bepaald heeft. Soms verbonden aan een taak. Soms geleiding van een heilige, en soms een keuze van de ziel zelf.

Iedereen weet dat er in het leven momenten zijn van rampspoed, ontberingen en dat geluk niet vanzelfsprekend is. Om die momenten in licht te stellen is het belangrijk om de periodes dat we wel die controle hebben en mogen genieten maar ook de mogelijkheid hebben om te werken, om dan de volle inzet te hebben om in het leven te werken of op een eigen manier bij te dragen aan het leven, de samenleving en waar wij leven.

De goede tijden benutten voor werk en zelfontwikkeling is dan belangrijk om weerbaarheid te krijgen voor de momenten dat wij niet die kans hebben. Noem men verstevigt een huis, om in de storm veilig binnen te schuilen. Men kan onmogelijk zeggen het begint te stormen zullen we nu iets eraan doen.

Op aarde is van generatie op generatie dat wij kinderen opvoeden, ze in het volwassen leven werken, en erna de verantwoordelijkheid overdragen. Ieder mens krijgt de kans om in het leven bij te dragen. Met de gewone maatstaven dat wij in onderwijs leren hoe te werken, en in het werk door ervaring te groeien. Op aarde deelt iedereen in die mogelijkheid en maatstaf.

Soms is het in families dat men vraagt die kinderen zijn verdeeld naar eerstgeboorte en latere. De reïncarnatiegedachte is dan dat zielen die eerder geboren worden mogelijk in de ziel meer levenservaring hebben. En door hun grotere of kracht die meer bijgesteld is die eerdere positie verworven hebben. Deze gedachte zegt om in een familie die zogenaamde impliciete rangorde te respecteren. Ook al kan het anders lijken. De ouders dan ook respecteren legt die verbinding ook met voorouders. Immers zij die nog leven zijn via hen verbonden.

Zo kan men in het leven de ziel ontwikkelen; de levenskracht die van impuls, naar aandachtgestuurd leren, naar in overgave inspireren, en van territorium naar acceptierend, en van eigen belang een hoger belang, noem samenleving, religie of traditie.

Zo is de moeder godin verbonden met intuïtie, en wordt haar rangorde gevormd naar hoe mensen op hun intuïtie leren vertrouwen. Net als men werk steeds getrouwer doet en in het werk alle lijnen afdicht, en volgt, en het werk daarin de ervaring geeft. Door het gevoel in het leven te leren vertrouwen en verwerken, de moeder godin ook die binding waarde geeft.

Zoals alles waar je werk of aandacht op richt door verdienste groeit, als door een goede houding mensen je hoogachten voor de voortdurende inzet en hartelijkheid onafhankelijk van conflict of twijfel. Zo is de moeder godin ook voor alle die hun intuïtie leren vertrouwen en volgen. Zij verkrijgen bij de moeder godin een steeds meer vertrouwde positie, welke belang zij bij hun intuïtie ook vertegenwoordigen.

De moeder godin die bij alle levende wezens hun gevoel de kennis geeft die voor hun leven van belang is. Mensen met vrije wil hebben de keuze hoe zij hun intuïtie behartigen. Zouden zij een religie volgen of zich overgeven zou die bron haar waarde krijgen door de moeder godin die in lijn is met de inzet van de ziel.

Zo is het voor zielen dat zij soms horen er is een leven met een bijzondere beproeving. Soms voor een thema in werk, soms in religie, soms in wetenschap en soms in relatie.

Noem dat een monnik de keuze krijgt of hij een relatie wil, of zich verplicht voelt voor een relatie, of dat hij toch voor de godheid kiest en waar een intentie van het celibaat nog een twijfel heeft immers iedereen die soms het doel van een samenleving volgt die vraag heeft.

Als een monnik dan na onderzoek waarin het leven niet wordt geschaadt, toch voor God kiest, dan is het celibaat een levenskeuze. God zegt als een monnik die vraag in het hart krijgt en onderzoekt, maar geen relatie aangaat en de proef zo doorstaat dat het celibaat een zekerheid is, dan wordt die monnik welke stormen in het leven er ook zijn, door die keuze begenadigt met de genade die bij zo'n pure intentie hoort, en in de hemel wordt zo'n monnik verbonden in liefde aan God zelf. Waarin de monnik in iedere religie deelt.

Zo kunnen zielen aangekondigd krijgen dat in een van hun levens, waar zij zelf de grootste waarde in zien, een beproeving krijgen, en als zij die goed beantwoorden, bevestigd worden in de eeuwige waarde van hun belang. Een monnik wordt dan in de zuiverheid opgenomen. En iemand die werkt, krijgt daar dan de vervulling in.

Een monnik die de proef doormaakt is altijd gebonden aan de innerlijke intentie, immers de ziel met die intentie, verkrijgt dan die zekerheid die dan niet meer afhankelijk is van uiterlijke bevestiging. Noem een relatie die er niet hoeft te zijn, ook niet meer aanhaakt op een verlangen. Zoals een zaadje die door de zon verbrandt is niet meer zal groeien.

Zoals een mens groeit in inzicht, en een witte roos eerst als een relatie die men niet opeist, en een mogelijke relatie die iedereen zoekt, en soms oude mensen zeggen ik heb mijn ware geliefde gezocht maar niet gevonden, en anderen lang gehuwd zijn en hun verbinding erin voelden. Zo kan een relatie die men opgeeft voor haar aan te gaan, een witte roos als betekenis kennen. Waarbij dat inzicht groeit naar een relatie die men in een rode roos bij een ander heeft, en een witte roos die relatie met Religie of God zelf is. Men is dan verbondenheid.

Waar gebed die verbinding geeft en ook vertrouwen in het gevoel geeft, ook al krijgt men soms antwoord en soms niet. Door gebed durft men die relatie als men nog zuiver is, ook op de godheid te richten. Waar een echtpaar door te praten elkaar verbindt, kan de gelovige die met de godheid krijgen. Men leert dan voor de godheid alle onderwerpen bloot te leggen, en als een partner die de ander overtuigt van een belang, en hoort dat het toch niet mag, zal een gelovige zich ondergeschikt achten aan de godheid.

Zoals een relatie door spraak wordt onderhouden. De vrouw via spraak haar belang vertegenwoordigt, en de man door handeling zijn belang vertegenwoordigt. Zoals de man door afmeting en door kracht de relatie behartigt, kan door het gevoel die inspireert en door ingevingen het belang aanvullen tot een volkomen maat. Immers door de rechte lijn en door de bijsturing wordt een belang volledig vervuld.

In een relatie is men gelijkwaardig, de een kan niet zonder de ander. En door elkaar te zoeken, en open te staan voor de ander, immers de ene wil redelijkheid, en de ander wil zekerheid. Men heeft in een relatie beide een rol, een verplichting en verantwoordelijkheid.

Alle mensen op aarde met een relatie delen die verantwoordelijkheid niet alleen als geluk maar ook werk om in de relatie de ziel te ontwikkelen. Waarbij god die bij alle relaties geeft.

Zelfs vorsten die een relatie hebben kennen die verplichting ook al zou de ander van lage afkomst zijn.

Deze verplichting ligt bij een relatie omdat men in een liefde de ziel en haar onderwerpen bij elkaar kan benoemen. Waardoor dit werk aan de ziel in een vriendschap als verantwoordelijkheid is gebonden.

Oud worden gaat vanzelf als je alles goed doet.

Een witte roos betekent zowel een levensfilosofie dat je een periode geen relatie of omgang hebt, als bij christenen een relatie met God dat als het celibaat wordt benoemd, en in spiritueel opzicht dat je die relatie met de moedergodin hebt. Die dan de intuïtie begenadigd.

Zoals mensen in het leven zich niet geaccepteerd voelen, of een gevoel van afwijzing of een gevoel dat zij ongelukkig zijn.

Een inzicht uit het christendom is dan om de naastenliefde te tonen, jegens iedereen. Door iedereen hartelijk te behandelen kan men dan van binnen ook het gevoel krijgen door iedereen aardig te worden gevonden. Het gevoel zal dan langzaam in het hart veranderen. Door een periode deze levenshouding te beoefenen dat men die ervaring ook daarin krijgt. Door in het sociale leven iedereen die respect en die hartelijkheid te tonen, kan men zich ook in het hart met dat gevoel van iedereen aanvoelen. Zich geliefd voelen is dan door een hartelijke levenshouding aan te nemen.

Zoals we soms bij kinderen zien dat zij tijd besteden aan spel en vrije tijd. Dat men zich afvraagt waarom besteden zij het niet aan plicht zoals school. Vooral ouders die zien dat een kind er te veel voor kiest en school resultaten of de persoonlijkheid erbij achter blijven.

Kinderen moet je dan van jongsaf aan al richten op dat naast spelen ook plicht belangrijk is. Geef ze dan in de vrije tijd een grens om beiden in voldoende mate in het leven een plek te geven.

Als je kinderen vanaf vijf jaar steeds zegt je mag spelen en hoeft verder niets, dan zijn de rond de veertien niet meer te bewegen om serieus te zijn. Door die gewoonte van spel maar ook plicht duidelijk aan te reiken, kinderen die grens en die wil ook innerlijk ontwikkelen.

We kennen allemaal dat een kind steeds computerspelen doet, en een vraag over een verplichting afwijst. Een kind moet je dan al in een eerdere periode waar die voorkeur wordt gelegd al bijsturen.

Zoals als men in het leven erachter komt door tegenslag of verkeerde keuzes dat men op een bepaalde manier verliest, of niet meer die vervulling in het leven vindt.

Een manier om het leven weer ten goede te keren is dan door welzijnswerk, goede daden, en door een periode belangeloze inzet voor een doel van de samenleving als ware goed karma genoemd weer het leven op hoger plan te stellen.

Het is dan een periode, noem goede daden, noem filantropie, noem voor de samenleving zonder belang van beloning. Dan is het goed karma verwerven.

Zoals het in het christendom mogelijk is, immers in die tweeduizend jaar is elk gebed wel een keer gebeden. En zijn alle gebeden in het licht van God. Die zegt iedere gelovige op gelijke manier in een relatie de mogelijkheid benut om een religieus leven mogelijk te maken.

Zo kan men zowel het leven aan God geven, dan is de hemel na het leven zeker, als dat zij de ziel aan God kunnen geven. Iemand die de ziel aan God geeft is dan verzekerd dat zij in eenheid bij God komen. Waar een ziel bij God altijd volgens de juiste maat zowel werk als rust krijgt, en zowel het koninkrijk dient, en zowel als ziel de verwerkelijking kent.

Soms zegt men dat de ziel aan God geven, ook een standpunt is die vergelijkbaar is met de engelen in de hemel. Zij zijn geheel in Gods hand.

Christus in de persoonlijke relatie laat de gelovige altijd toegroeien naar een standpunt die bij God dichtbij ligt. Hij vergeeft maar wast ook schoon, en zwakte voedt hij met zijn liefde waardoor als gelovigen uiteindelijk de eenheid met God bereiken, Christus als ware ertussen staat en die weg en dat pad mogelijk maakt. Een gelovige kan zowel toegroeien naar de zelfovergave, als dat zij hun wensen bij God leggen en een vervulling krijgen die van godswege anders is dan het ongeluk dat dingen mislukken of het leven een dwaaltocht is.

Christus is het licht der wereld dus leidt een gelovige langs een pad waar God zelf zekerheid over heeft, met alle ontberingen. Noem een boer moet zijn koeien ook in de vrieskou melken, dus als God met een ziel werkt die in gelijke mate benut wordt. In de hemel zullen zij dan stralen ook met het zware werk dat zij voor God doen.

Naast de kloosters waar monniken en nonnen in aanbidding zijn voor God, waar zij vaak een gelofte hebben van het celibaat, gehoorzaamheid en armoede. Waar zij de getijden hebben om vier of zeven keer te zingen of te bidden. Zo kan een benoemde klooster orde in de komende tijd waarin de samenleving daar ruimte voor heeft ook de mogelijkheid zijn om monniken en nonnen die in de samenleving een woning hebben ,dat zij als ware als zij een eigen plaats hebben als alleenstaande monniken of nonnen leven.

Zij hebben dan een kleine woning, zij hebben een dieet dat in een land als gewoon wordt gezien, en zijn in hun levensonderhoud eenvoudig. Zij als alleenstaande monniken en nonnen, kunnen dan zelfstandig de getijden houden. Die zij als een schema in hun leven weven. Noem als zij de avond bidden, of tijdens de dag er een tijd voor vinden, of verdelen tussen de andere bezigheden in.

Een klooster orde die zich niet in een gemeenschap verbindt waar zij in een complex wonen en leven, maar als individuen die hun clausuur als monniken en nonnen zelfstandig behartigen, en hun leven daarbij door God geleid die ruimte geeft.

Als een samenleving het mogelijk maakt om in hun leven te voorzien zonder dat zij in een complex afhankelijk zijn van gemeenschaps of kerkelijk geld, dat zij dan als alleenstaand de monnik of non functie behartigen.

Een clausuur kan zowel een tijd of dagelijkse periode van gebed, stil gebed of meditatie zijn, als het reguliere waarin zij heilige boeken als gezangen gebruiken. Immers de betekenis van religie ligt bij ieder mens op een eigen thema. Noem sommigen vinden het gebed belangrijk, anderen de psalmen en bij andere religies heeft het ook kenmerken zoals in het hindoeïsme ook gebed, meditatie of de veda-gezangen als belangrijk worden gezien.

In het hart zijn alle vermogens op de juiste plaats en de juiste grootte en krijgen allemaal dezelfde energie die in harmonie met elkaar werkt. Het geheugen krijgt door aandacht in de werkelijkheid ook de juiste informatie en de juiste werkelijkheids ervaring.

Het gevoel in het hart gaat over de mens zelf, en door haar te behartigen deelt men in de werkelijkheid in die kracht die in het hindoeïsme door het licht van de werkelijkheid zijn invloed krijgt, de kracht van Gayatri. Men zegt dan vergelijkbaar door de zon, immers men kan zonder zonlicht niet leven.

Als mensen in het leven zich willen overgeven, of een gebed van overgave willen benutten hebben zij vaak een gevoel welke godheid of godin zij vertrouwen. Het is altijd goed dat zij die verbinding voelen en die verbinding in het leven ruimte geven.

De meeste mensen hebben een naam van de ziel. Soms een klik met een onderwerp, soms een thema in het leven, of een boek of kunstwerk. De naam van de ziel geeft mensen energie.

Door werk bereiken mensen het doel, en als een genadevorm wordt aangeboden kan men die in vertrouwen aannemen, immers de genade aannemen opent een pad.

Als een mens werkt krijgt hij beloning zolang men een naam heeft en men het leven ervaart, kan men door werk beloning verkrijgen. Als men in handen van een godheid is, door werk geeft de godheid de beloning, waardoor men in genade groeit.

Als mensen genade aangeboden krijgen, is oprechtheid dat je geen voorwaarden stelt dat je Een hogere vorm wil, of het te laag in waarde is, of dat je er minachtig voor hebt. Genade aannemen is dan de kansen aannemen die in de redelijkheid volgens normen en waarden zijn.

Zo is ook plicht dat altijd aangereikt wordt dat men leert te zien dat ook als het niveau afwijkt of men denkt het is niet hoog genoeg door die aan te nemen een veel ruimere betekenis heeft. Noem men kan onder het niveau een opleiding doen, en later excelleren waar men eerst dacht Dat het vakgebied eigenlijk niet interessant was.

Oprechtheid is een kenmerk, en plicht dichtbij aannemen is een groeimogelijkheid. Immers door plicht kan men het hoogste bereiken zonder terug te vallen, immers Plicht wordt beloond zonder de zwakte van de mens zelf.

Genade aannemen is dus groeien in genade door het werk getrouw te doen.

Mensen worden beloont voor werk, zowel als zij zelf die wens hebben als dat zij uit
De hand van eem godheid het werk doen. Hierdoor is ook een karma wet
Dat zelfs als je onder genade niet meer die zelfstandigheid hebt je wel voor werk
Beloond wordt, en die genade daardoor groeit en mogelijkheden opent die
Door genade en werk mogelijk kunnen zijn.

Zoals in het christendom dat wat op aarde gebonden is in de hemel gebonden is,
Als men tijdens het leven op aarde zegt dat men in de hemel voor wil werken,
Men op aarde die belofte doet, waardoor men mogelijk in de hemel ook dat werk dan
Mag aanvatten.

Zoals opoffering volgens de bijbel door de Heer wordt beloond en vergoed soms zelfs duizendvoud,
dat men ook door zelfs na het leven bereidt te zijn verder te werken die mogelijkheid verkrijgt.

Door die intentie tijdens het leven uit te spreken en die vraag open in gebed te leggen de godheid
zelf kan beslissen hoe dat werk eruit mag zien. Noem een gebed wordt verhoord.

Een inzicht over het gender bij de mens,
De vrouw die in gevoel duiding krijgt van een heleboel onderwerpen,
En de man die als ware de vrouw ondergeschikt in het huwelijk,
Als ware een vader haar overdraagt als een verantwoordelijkheid maar
Ook als een diepere toebehoren.

Het gender is dan door god bepaalt als de werking van de ziel in het leven.
Waarbij gender vrouw als een verzorgende kracht is die niet voor eigen karma werkt,
En het gender man als ware verdienste verwerft maar ook daarbij als ware bezit heeft.

God bepaald naar gelijkwaardigheid de genders, als ware een ziel soms een man wordt
En soms een vrouw. Waarbij een man persoonlijk groeit, en een vrouw zonder eigen groei
De samenleving verzorgt. Waarbij soms in een relatie en soms met een functie.

De filosofie is dan dat een gender of verwervend is of ondersteunend en verzorgend
Waarbij een ziel soms de ene functie krijgt en soms de andere functie, maar in het
Leven verbonden is aan die taak.

Noem een ziel krijgt het ene leven groei, maar een ander leven moet zij die groei aan anderen
Kunnen geven door verzorging.

Zo kunnen vrouwen in hun gevoel een rijkheid hebben aan kennis, maar toch in hun functie
ondergeschikt lijken, en kunnen mannen soms in hun leven een standpunt hebben en toch een
vrouw in hun relatie aan hun gebonden zijn in de ondersteunende rol.

Zo is het voor iedereen bij ieder leven belangrijk om de mogelijkheden te benutten om
Een levensdoel te behalen of een levenstaak te voldoen. En daarin vooral de eeuwige waarde
Noem ook voor de eigen ziel belangrijk te vinden.

Zo is het dat bij mensen in hun hart, zoals zij die in de werkelijkheid beleven de betekenis van het
gevoel in de gevoelens zelf te vinden zijn. Zo kunnen mensen door met hun intuïtie te leven binnen
de werkelijkheid zelf betekenis vinden.

Door in het leven die betekenis die in het gevoel zelf ligt te leren vertrouwen zijn zij mogelijk hun levenstaak te voldoen die dan als een geheime taak in het hart ligt. Een geheime taak die zich ieder moment en iedere dag ontvouwt.

Zo kan men bijna zelfs zeggen dat de moeder godin allerlei engelen heeft, die als ware werken in de schepping ook de aarde en ieder mens van betekenis voorzien. Een engel van de familie die als ware alle relaties schoon houden, en als ware een engel van de orde die de wet bewaakt, en als ware een engel die voorziet in een belang die specifiek in een thema van de samenleving thuishoort.

Deze engelen die onvermoeibaar werken voor de moeder godin, en alle mensen op het rechte spoor houden. Deze engelen die hun werk doen zonder er een naam aan hoeven te geven.

De moeder godin die als ware het gevoel bij de mens representeert en waar alle vrouwen er van nature in meedelen is het voor een man een zoektocht welke plaats het in het leven mag innemen.

De moeder godin die verbonden is aan het gender vrouw, en hen met zachte kracht geleidt.
De moeder godin die in het universum die rol heeft, en zij die meer en meer vertrouwen op een hogere plaats laten bestaan als ware zij als moeder godin merkt dat zij serieus genomen wordt.

Zoals bij de aartsengelen die een heldendaad vereisen, noem een heldendaad zoals in de cultuur bekend, dat zij dan een daad zien als ene periode van het leven met een bepaalde inzet voor een doel dat in de samenleving als hoogwaardig wordt gezien.

Een heldendaad is bij ieder persoon naar kracht en naar intelligentie. Immers een ziel mag niet geschaadt worden en een leven mag niet bij een heldendaad als zonde aangemerkt worden.

Zo kan aartsengel michael die de orde bewaakt als hij een heldendaad gunt een bijzondere inspanning vereisen, waarbij hij vanuit de hemel kijkt hoe een sterveling zijn gunst verkrijgt.

Zo kan in het hindoeïsme Krishna zeggen als je de overgave en de opoffering in het leven bereidt bent voor hem te voldoen, dat hij als ware zegt, bij iedere stap gun ik je een deel van mijn straling.

Zo zijn er vele helden die later zeiden, ik had soms machteloosheid, soms angst, soms strijd, en soms was het leven niet zeker, maar voor een heldendaad om de gunst van religie te verkrijgen heb ik het duizendvoudig betaald.

Helden vinden dan een taak op de hoogte van hun intelligentie en kracht, en als zij die oprecht voor de goden of aartsengelen willen voldoen. Wie zal zeggen hoe zij de goden in hun aandacht krijgen. Soms zeggen helden het was een gebed, of ik zei ertoe bereid te zijn.

Zo kunnen helden als zij via een volledige heldendaad de genade verwerven als ware op hun borst spelden, als een eerbetoon aan die hoge en machtige engelen en goden.

Een heldendaad, wie zegt dat een zwakke sterveling, een sterke soldaat of een wetenschapper niet een heldendaad mogen voldoen. Zij allen zullen in hun mate worden beproeft. Men mag nooit zeggen dat een heldendaad vergeten wordt. Ook al zou een aartsengel haar duizenden jaren later verhalen als een verloren mythe bij een koningshuis die nu nog geen naam heeft, die nu nog geen macht heeft, ja een heldendaad is een eeuwige vorm of genade te verwerven.

Zo is ook in het christendom dat God zijn genade geeft en de mensen lid worden van zijn koninkrijk

Als ze de genade aannemen staan zij onder zowel de bescherming tegen bovenmenselijke gevaren als dat zij een taak toebedeeld krijgen.

Christenen zien soms ook genadevormen waar zij tijdens het leven naar verlangen, noem genadevormen met voorwaarden of met vereisten die op aarde niet mogelijk zijn.

Dan kan Christus later in de hemel, waar zij allemaal zuiver en rein zijn, die genade alsnog toebedelen. Waar zij op aarde als ware vies zijn, ofwel door eigen zonde of door omgang met de samenleving. Dan belooft Christus in de hemel waar zij schoongewassen worden om hen dan die genade te schenken.

Waar zij op aarde door het vuil sommige genadevormen niet kunnen verkrijgen, belooft God dat zij in de hemel schoongewassen worden en de genade die meestentijds in zuiverheid beschikbaar is dan door God wordt vervuld.

Zo is ook wat op aarde gebonden is, in de hemel verbonden. Dus mag men in het leven alle onderwerpen in gebed brengen.

Bij het levensoordeel beslist God souverain welke beloning of straf iemand krijgt, waarbij een mens die de genade aan heeft genomen, ook door die genade gerechtvaardigd wordt.

Een beloning in de hemel kan dus ook de vervulling zijn van de toewijding die op aarde nog zonder vrucht is, maar wel de belofte van die vrucht in zich draagt.

Omdat God wil dat iedereen oprecht is, vertelt hij soms niet welke beloning een goede daad, heldendaad of in het licht van religie waard is. Immers God wil ook dat wij zonder te weten welke beloning het waard is toch die toewijding en dat geloof te tonen.

De bijbel geeft dus veel handvaten maar op sommige punten laat zij de mens toch in het leven alles zelf tegemoet treden. Noem door oprechtheid verkrijgt men ook de liefde van de Heer, immers wij mogen wel hopen maar niet rekenen op die beloning maar wij moeten de Heer in alles zelf zoeken. Als een levende relatie.

Zo kan het in de betekenis van een mens die soms onbedoeld of soms door dwaling in aanraking komt met de wet. Sommigen zich afvragen hoe iemand opeens een fout begaat, of waarom zij in het leven niet de kans hebben gekregen sommige levenslessen te leren, of waarom zij niet zelf aan de bel trokken.

Soms vraagt een mens zich af of er ook een mogelijkheid is of een instrument om mensen die in de samenleving iets verkeerd doen, op een zachte manier terug te leiden, of een onderzoek makkelijker te maken zonder dat er nare onderzoeken plaatsvinden.

Zo kan het een vorm van voorbede zijn, of in het begin van een onderzoek een gebed aanbieden waarbij men dan de mogelijkheid los van welke religie zich in overgave aan een godheid te geven.

Immers een mens die een gebed van overgave benut, wordt dan ook van binnenuit hervormd, waarbij een mens zelf volgens de bekende religieuze stellingen of zondes toegeeft, of de wil verandert naar een samenlevingsvriendelijke vorm.

Naast dat overgave bij een godheid aangenomen wordt, als het een verandering brengt de mens ook beschermt tegen herhaling, of tegen de zwakte om aan verleiding ten prooi te vallen.

Een vorm van voorbede of het aanbieden van een gebed van overgave heeft dan meerdere goede kanten. Een onderzoek is dan ook voor de persoon onder leiding van een godheid.

Als een mens door een godheid begenadigt wordt, is verleiding minder, en als zij door de godheid worden behartigt dan is een toekomstige maatschappelijke positie mogelijk.

Om zo'n voorbede of gebed aan te bieden, is dan bij het begin van een onderzoek als een protocol het zou toestaan. Een maatschappelijke regel die dan onafhankelijk is van welke religies er bestaan.

Door een persoon die dan bij een godheid komt, wordt de wil van binnenuit geleid waardoor een mens zachter of transparanter wordt, en wordt ook een begenadigt maatschappelijke positie mogelijk.

De vraag of zo'n mogelijkheid aangeboden kan worden is dan de keuze of een mens ermee erger onderzoek kan voorkomen, en als het een duidelijke maatschappelijke betekenis heeft of herhaling tegengaat omdat verleiding minder vatbaarheid geeft.

Zowel als ze in hun sociale leven en systeem een betere positie opbouwen

Binnen de grens van persoonlijke vrijheid volgens de grondwet is het dan een aanbieden van de mogelijkheid of een voorbede van de professionele dienstverlening. Noem maatschappelijke en wettelijke condities

De vraag over gebeden van overgave en bij mensen de regie over hun eigen leven waarbij in het katholieke geloof babydoop een normale manier is om de genade over te dragen is een structuur waarbij je kinderen omdat zij van nature gehoorzaam aan ouders zijn, en de lessen krijgen om later het stokje over te nemen.

Dat ook op sleutelleeftijden in het leven een gebed van overgave aan te bieden. Noem ieder land kent wereldreligies als gelijkwaardig.

Als een kind zich overgeeft omdat een ouder het aanbiedt is het een geldige manier om kinderen het geloof door te geven.

Kinderen die dan het gebed overnemen van hun ouders, worden dan ook begenadigt noemt dat een godheid in zijn intelligentie zelf beslist of een kind wordt aangenomen.

Voor mensen die een religie beoefenen is het dan een aanvullende mogelijkheid om hun eigen kinderen daardoor in genade te laten opnemen.

Wettelijk is het dan een verantwoordelijkheid van ouders, en een keuze die zij nemen maar ook de kinderen die in hun vrijheid het overnemen, of in gehoorzaamheid waarbij een godheid dan ook het besluitrecht heeft. Noem eerlijkheid oprechtheid.

Door dan zoals in het katholieke geloof de eerste communie en leeftijden een ritueel kennen om een periode te kenmerken kan men zo'n gebed als rituele mogelijkheid ook aanbieden.

Noem een religie of stroming kan zo'n ritueel op leeftijden inbouwen in de structuur van een godsdienst beoefening.

Noem als voorbeeld op vijf, twaalf en zestienjarige leeftijd.

En bij volwassenen in een gemeenschap of kerk, op vijf en twintig, veertig, zestig of vijf en zeventigjarige leeftijd.

Noem het wordt altijd in een structuur vervat die maatschappelijk geborgd is.

Waarbij de grondwet een overweging is in welke mate het mogelijk is in een samenleving.

Noem de mens heeft vrijheid, besluitrecht en zelfbeschikking.

Een mens die in het leven zowel ontdekt wat een functie in de samenleving is die waarde heeft
Als dat de samenleving een bepaalde waardering heeft voor een mens.

Iedereen deelt in de opvoeding en in die opvoeding leert men normen en waarden maar ook waar de eigen interesses liggen. Een baan is vaak zowel levensonderhoud als een keuze voor een beroep waar men zich bij voldaan voelt.

De ene mens is meer in lijn met het beroep en de normen en waarden dan een ander mens.

Zo ook tijdens het leven door werk, en alle thema's van het leven voldoet men zowel eigen wensen, zowel werk als de bijdrage aan de wereld.

Zo zijn mensen die werken daarin verbonden aan een leven waarbij zij door werk beloning of zoals karma ook wordt gezien, dat men goed karma verwerft.

Zo als in religieus opzicht een mens zich aan een godheid overgeeft, dan is het leven niet meer zonder groei, en ook niet zonder persoonlijke betekenis. Immers soms zegt men als je een andere bron aanneemt dan groei je niet meer, of het leven heeft voor jezelf dan geen betekenis, noem als je alles zelf doet verwerf je goed karma, maar als je bij een religie hoort dan is dat er niet.

In een religie waarbij men zich overgeeft, bestaat hetzelfde persoonsrecht. In een leven heb je een naam, je hebt een plaats in de samenleving, en door werk, goede doelen, werk je ook aan je zelf, noem je verkrijgt levenservaring, je verwerft karma door werk.

Als je in een religie overgave beleeft, je houdt dezelfde naam, en je bewustzijn als mens verandert niet, je gevoelsleven kan veranderen naar de belofte van heilige boeken.

Zolang je in een leven een naam draagt, en een lichaam, als persoon zolang die tijd duurt gelden de handelingen of acties voor je eigen leven. Een religie kan dus wel de leiding nemen, je op een positie in de samenleving brengen waar waarde in ligt. Maar persoonlijke groei wordt niet onmogelijk gemaakt, en zolang men een naam heeft, zal ook als een mens onder geleiding staat de handelingen als ware aan de persoon verbonden.

Een gebed van overgave neemt dus geen bewustzijn weg, geeft geen bron die het leven zonder betekenis maakt, noem verdienste, karma of andere woorden. De persoonlijke groei die men vaak aan de levenskracht verbindt wordt ook niet onmogelijk, maar al deze onderwerpen kunnen wel onder leiding staan, noem door de genade van een religie verbinden wij onszelf wel.

Waar een religie dus een mens van binnenuit of door een gemeenschap verbindt aan genade of een doel binnen een samenleving, veranderen de menselijke eigenschappen niet. Wel kan door een vorm van geleiding een mens zien dat fouten in het leven anders opgelost moeten worden dan voorheen, of dat de samenleving een nuttige plaats in werk of leven op een andere plek geeft dan waar men vroeger de voorkeur voor had.

In een leven zolang men een naam draagt, is men verbonden aan karma, verdienste en levenservaring. Die voor een mens niet worden weggenomen bij het volgen van een religie. Persoonlijke groei kan wel als ware van boven begenadigd worden, zoals dat men een gezonder leefpatroon aanneemt. Of dat men inziet dat normen en waarden op andere vlakken kunnen worden bijgesteld.

In het verlengde dat een religieuze overtuiging ook in een gemeenschap wordt gedeeld waarbij men zowel elkander hebt voor het uitwisselen van belangrijke onderwerpen, als dat men wordt begeleidt door die ondoorgrondelijke kracht van een godheid. Noem sommige toevalligheden zijn dan niet meer als ware zonder oorzaak. Immers een godheid die de orde van een samenleving bewaakt mag die orde ook gebruiken.

In het christendom staat de bijbel centraal waarbij Christus genade schenkt en zegt, zonder kostprijs geef ik het u, en mijn genade die ik schenk is zowel ene persoonlijke relatie als een belofte.

De regel wie zijn leven geeft aan mij, krijgt het terug en ontspringt tot het eeuwige leven. Als een verwijzing naar het paradijs waar de boom van eeuwig leven de mens eeuwig geluk schonk.

Christus die in de bijbel op die manier een verwijzing geeft, waar ook het leven een woord is die een diepere bedoeling heeft. Noem een wijsgeer ziet verschil tussen een leven en een ziel, maar in het licht van het geloof is een eenduidige betekenis dat leven en ziel tesaam wordt genaamd. Immers taal zoals latijn en grieks en de tijd waarin het opgetekend is in die verwoording betekenis kent.

Zo is ook dat de aartsengelen en de gewone engelen ook hun leven in die betekenis aan God hebben gegeven. Noem als God die gebeden niet zou kunnen of mogen aannemen dan zou het gebed zonder verhooring blijven, of men heeft het gevoel dat het gebed geen betekenis of waarde heeft.

In het christendom mag men ook geloven dat alle gebeden in die twee duizend jaar wel door gelovigen zijn uitgesproken, noem sommige kloosterorden zijn naar een onbekend en ruig gebied gereist, om daar een gemeenschap te bouwen. Men kan dan aannemen dat zij een bron hebben aangenomen. Waarbij de betekenis ligt in het geven van leven en ziel aan God. Immers hun leven veranderde zo veel dat het geen eigen wens is geweest en niet uit verplichting aan anderen.

Zo zijn er verdelingen over hoe een mens met een leven omgaat. Schema gericht of Belang gericht.

Bij een schema ga je uit van een structuur die al bekend is, en bij alle levensthema's een betekenis heeft.

Noem in een bedrijf doe je alle onderwerpen zoals financiën, registratie, en contacten op vaste momenten in een week of een maand.

Als je thuis een gezin hebt eet je op vaste momenten, en zijn alle dingen in een structuur ingevat.

Schemagericht is dus wanneer je vasthoudt aan getalsmatige of kenmerkende verdeling zowel in tijd, in ruimte als in onderwerp.

Belang gericht is dan wanneer een individueel belang oprijst, noem het meest eenvoudige belang is dat je dorst of honger krijgt en dan iets te eten of drinken pakt.

Een mens heeft altijd gedurende de dag, zulke belangen, waarbij als ze opkomen en je voldoet eraan dat je er vervulling in vindt.

Belangen kunnen dus in het lichaam opkomen, noem dorst honger, belangen kunnen in het sociale leven opkomen. De wens om iemand te ontmoeten, ergens een feestje of ontmoeting bij te wonen. Of zoals in werk en baan het belang dat opkomt dat een bepaalde werkzaamheid een taak vereist is.

In werk kan je dan schemagericht sommige taken op vaste momenten in een periode, of belang gericht dat je wanneer je ziet dat er een belang is, een taak die dan opkomt, of zichtbaar wordt in overeenstemming met de omgeving dat je er dan tijd aan besteedt.

Bij belang gericht vertrouw je op gevoel of inzichten die zich tonen op het moment dat het die waarde heeft. Waarbij je ook weet als je er dan tijd aan besteedt ook het belang voldoet in zijn waarde voor de omgeving, voor je zelf, of als betekenis in het leven.

De vraag of belang of schemagericht belangrijker is, is een vraag die niet afmeetbaar is. Immers alle onderwerpen binnen het leven zijn via de opvoeding bij mensen altijd in een levenswijze verbonden.

Waar de ene voorkeur heeft voor de ene manier en de ander voor een ander manier, of een samenstelling heeft. Of het van te voren gepland is, of dat men door te groeien er die invulling aangeeft.

Zo kan ook in het zicht van een schrijversvak de ene schrijver alle onderdelen plant, van het onderwerp tot het uitverdelen en inzichtelijk maken van alle schemagerichte onderdelen van het boek. En als ware ieder hoofdstuk als ene architect eerst is omlijnd, en daarna per wetenschap is ingevuld, en de verhaallijn en het verhaal pas op het laatst vorm krijgt.

En de andere schrijver wanneer er een bewoording opkomt of een wending van het verhaal, die als ware op dat moment aan het papier toevertrouwt, waarbij of het verhaal van a tot z geschreven wordt, of per paragraaf of hoofdstuk, dat alleen nog alle kaarten op een rij leggen de laatste hand is.

Soms kan een mens, een man of vrouw geen relatie of partner vinden in het leven. Men is daar soms zelf zwak in of door de omstandigheden of omdat er niemand is die aantrekkelijk of aardig is.

Dan mag een mens naar believen in een religie of godsdienst een godheid, godin toenaderen om die relatie mee te vestigen. Een relatie die men mag invullen volgens de gebruikelijke manieren waarin een religie voorziet. Noem gebed als de belangrijkste.

Ook als een mens wel een partner heeft gevonden maar de afstand nabijheid onmogelijk maakt, Noem dat men dan ook in een religie een methode mag vinden waarin men wel voorziet. Noem dat een partner op afstand dat men elkaar in gebed mag brengen, of dat men communiceert over onderwerpen die in religie en godsdienst gebruikelijk zijn. Men mag zich verbonden voelen ook door die wensen en gevoelens via een religie te richten.

Een levenspartner vinden is voor de meeste mensen een taak die zij in het gehele leven vervullen, Dus als men er geen vindt mag men die binding ook voor het gehele leven aangaan met religie of godsdienst. Vaak dat men in de cultuur religies en godsdiensten vindt waarbij de rechten beschrijven welke methodes er zijn. Noem als men in een land zich aan de wet houdt is men veilig en de religies hebben gebruikelijke vormen om daar richting aan te geven.

Zoals de uitspraak tijdens het daglicht moet men werken niemand weet wat de nacht brengt. En die in goede tijden steeds het werk doen de verantwoordelijkheid en de plicht, dan is men in slechte tijden volgens een spreekwoord ook voorzien van wat men in het leven nodig heeft.

Als men in het leven aan inkomen en vrijheid niet meer opeist dan men zelf in de basisbehoefte nodig heeft, dan heeft men geen grotere kostprijs als het leven van nature heeft. Ook al zou men middelen besteden aan cultuur, traditie en religie. Men zou zichzelf vrijgekocht hebben.

Als men in het leven aan de maatschappelijke plicht voldoet, waarbij de ene een werkverantwoordelijkheid heeft, een ander een plicht binnen een relatie, of een unieke vorm waarin een bijzondere taak ligt. Als men aan de maatschappelijke plicht voldoet wordt het leven ook vrijgekocht en is alles dat men verwerft als ware door de samenleving en haar orde toegestaan. Waarbij de maatschappelijke plicht zowel een verplichting is die de maatschappij ten goede komt, of bij zwakte om in de maatschappij een veilige plaats te hebben, of om te voorzien in zowel de bijdrage aan de maatschappij als voor het persoonlijke.

Wij worden als wij op aarde geboren worden, allemaal met zowel lichamelijk kenmerken geboren, noem naam, vorm, lichaamskarakter noem gevoel. En met kenmerken van de ziel. Immers God geeft het leven en schenkt een ziel dat lot. Als men binnen een leven de genade aanneemt dan werkt God via de mens aan de samenleving, en aan de ontwikkeling van de mens zelf.

Zo kan men zeggen als men een Nederlandse naam draagt, dat het leven door God is gegeven, En dat hij zowel het lot bewaakt, als de mogelijkheden schenkt, Wij zelf kiezen in welke mate wij die mogelijkheden gebruiken.

Zo kan een mens noem plicht die al in de jeugd begint, door onderwijs en de mate waarin door aandacht de intelligentie groeit, en verdiept, als men dan hoort. Het is voor die persoon moeilijk om aan die plicht te voldoen, dan kan men in lijn met de wereldreligies, een genade vorm of een gebed van overgave aanbieden. Als een mens in die mate een borg aanneemt, dan is voor die persoon een beter pad mogelijk. Noem bij genade draagt een godheid of godin die verplichting als ware van binnenuit. Waarbij zo'n gebed een eenmalige uitgesproken vorm heeft, en men als ware begenadigd wordt.

Zoals ieder mens een leven krijgt van geboorte tot dood, en de naam van of vanwege God krijgt als het een naam uit een traditie is. En bij geboorte God de ziel dat leven geeft, en de vorm grotendeels door de ouders bepaald wordt. Noem dna maar ook andere eigenschappen.

Iedereen krijgt in de eerste fase van nul tot ongeveer achttien een opvoeding waarbij men gezegd wordt dat bij ieder kind ongeveer dezelfde lessen aangeboden worden niet alleen school maar ook de levenslessen.

De eerste drie of vier jaar zijn voor het basis vertrouwen, waarbij het de motor is om in het leven de ontberingen maar ook de goede tijden en de durf om dingen aan te vatten geeft.

De eerste tijd is om dat basis vertrouwen op te bouwen, en vaak wordt gezegd de fase voor de dood het basis vertrouwen als laatste uitgeput wordt. Immers de daadkracht dooft ook uit.

Door de levenslessen allemaal te benutten komt men hoger in de samenleving maar kan men ook aanliggende doelen aannemen, noem er zijn vele religieuze stromingen die ook een betekenis geven aan de ziel. Men kan in het leven zelf kiezen welk pad men gaat, en zoals men zegt bij de geboorte staan alle deuren nog open, en hoe meer deuren behouden blijven hoe groter en dieper een keuze kan zijn als men later in het leven inzicht krijgt in wat voor het eigen leven en bestaan een doel kan zijn.

Noem als men priester wil worden, moet je in de jeugd je reinheid behouden hebben,
Wil je wetenschapper worden dan is groot inzicht belangrijker dan levensgenieter zijn,
En als je een bepaalde religie wil volgen is het vaak dat men die intentie meekrijgt.

Rond achttien jarige leeftijd is een jongvolwassene soms impliciet bezig met de keuze welke richting hun leven gaat. En het doel voor het gehele bestaan wordt dan als ware door het geestesoog ingezien. Men krijgt tijdens het leven een bevestiging van het doel.

Zo is ook als men in de jeugd de mogelijkheden zonder schade laat, dat men tijdens het gehele leven werkt aan de vervulling. Ook als men met hart en ziel leeft, verkrijgt men die vervulling.

Levenslessen die belangrijk zijn; is al het werk of de plicht meteen aan te vatten, zelfs bij kinderen belangrijk. En om het leven niet als wensen voor jezelf te zien, maar als plichten aan de samenleving waarbij plicht een concept is. Volwassenen kunnen concepten in hun eigen interne maatstaf opnemen. Waarbij het toetsen een van de vermogens is, zoals in het humanisme wel verwoord.

Er zijn een paar algemeen geldende gebeden die in all religies een waarde vertegenwoordigen, waarbij die gebeden als ware gewogen of getoetst worden en een volgend gebed mogelijk maken.

Noem een gebed als; Ik geef mij over. Een betekenis heeft waarin men zich bevestigt geen eigen belang te hebben en binnen de samenleving dienstbaar is en zowel in een orde of in een systeem een functie wil vervullen. Door Ik geef mij over te zeggen wordt men getoetst en soms als men daarin bevestigd wordt vindt hetzelfde gebed ook plaats jegens de naam binnen een van de religies.

Vanwege dit algemene gebeden als ware men erna aan een religie wordt verbonden is het een gebed met veel kracht. Immers de keuze van aanname of vervulling in een religie ligt bij de toets die in de gehele orde van God welke religie ook bij de alomtegenwoordigheid ligt.

Bij een algemeen gebed als Ik geef mij over; waarna men geborgd wordt verkrijgt men die genade zonder karma voorwaarde, zonder voorwaarde van lidmaatschap of achting, en als men in een religie wordt geborgd is dat op naam van die alomtegenwoordige en ondoorgrondelijke macht.

Als men als ware erna geen religie benoemt is men wel geborgd immers in een samenleving is er naast de fysieke orde ook een spirituele orde. Waarbij men altijd de plaats krijgt in een samenleving

en als ware engelen ook de samenleving en de structuur in stand houden is een mens die zich overgeeft ook met een functie in de samenleving. Ook als men niet doelbewust een functie kiest, en ook als men in zo'n gebed zich overgeeft maar erna niet in een religie wordt verbonden.

Het menselijk bewustzijn en de intelligentie heeft een mogelijk spectrum en een ingevuld spectrum het mogelijk spectrum is afhankelijk van kenmerken als menselijke soort, het menselijk, het volk noem een ras of een kleurspecificatie en de dna dispositie.

Het ingevulde spectrum is altijd een verdeling van die kenmerken op basis van zowel binnen de intelligentie de methoden van informatieverwerking, de keuzevermogens en daarbinnen de methoden van strategie. Men blijft binnen het menselijke altijd door op het ene punt meer te hebben en op andere punten in te leveren.

Zoals de Heilige Geest geen eigendom kent, en niet aflatend bidt voor de gelovigen en zij die een bijzonder gebed van overgave willen uitspreken worden zonder belang bij een naam van God gevoegd.

Zoals God als Christus mens, als Heilige Geest zijn invloed laat kennen zoals de Almacht een kenmerk is die zonder vorm alles doorstraalt en zijn orde en wet vasthoudt met vaste hand. Als men toegang zoekt tot god de Vader is dat via de schraging van de Almacht die zijn orde vasthoudt, maar ook de gelovige die schoongewassen is aanneemt.

Waar Christus ze schoonwast, en de heilige geest werkt met de genade en God de Vader met zijn kenmerk de gelovige aanneemt.

Waar iedere gelovige aan een naam wordt gebonden zij die een mens nodig hebben aan Christus zij die werken als instrument en begenadigt worden door de Heilige Geest en God de Vader als Almacht die hen geheel in handen neemt en zij geen eigen bestaan meer kennen

Zoals Christus tussen e mens en de Vader staat en wanneer een mens Christus de hele mogelijkheid geeft om te werken, noem Christus die toestemming geeft, dan wast hij het hart schoon, en vormt de ziel en wanneer hij het vol ziet wordt een mens aan de Vader overgedragen, waar een mens dan niet meer vies is, of de vergeving nodig heeft, immers hij is schoon, dan is de Vader die Hem geheel in handen neemt, er geen eigendom meer is, geen eigen bestaan buiten de Vader.

Zolang mensen nog in hun leven hun eigen identiteit behouden, hun wensen willen volgen, of die toestemming om volledig in handen te komen of gevormd te worden, dan is het Christus die aan hen werkt als mens. Zodra een mens zich geheel geeft, of geheel overgeeft of die zogenaamde Schepter aan Christus geeft, dan wordt het hart schoon gewassen, en is het dat Christus ze na de boetedoening overdraagt aan God de Vader. Immers wat zuiver is wordt aan de Vader overgedragen en zij kennen geen persoonlijk bestaan meer.

Waar Christus de genade als mens representeert, en in de zachtheid werkt, is het bij God de Vader, dat wensen wegvallen, persoonlijk belang wegvalt, en alleen nog de Vader overblijft.

Christus die belooft dan om de mens zelf de regie te laten en wanneer zij een deel willen overdragen dan neemt hij het in zijn goede handen. En de mens steeds zelf die leiding in eigen leven heeft. Tot zij zien dat Christus die hoge intelligentie heeft en zij het geluk verlangen die hij kan geven. Zowel als zij de betekenis voor de samenleving verlangen.
