

Het Andreas evangelie een variant van Bastiaan.

Paragraaf 1

De engelen die god dienen, zijn in hun wil aan God verbonden, Zij dienen God door hun verbinding in een effectieve manier.

De engelen die god dienen, en de wil van de Heer uitvoeren hebben die als onvoorwaardelijk aangenomen, ten einde zonder feil te zijn.

De engelen die god dienen, zijn door god gerechtvaardigd en aangenomen, ten einde hun een bijzondere positie te geven. Waarin zij de Heer nabij zijn.

De engelen die god dienen, door hun offer aan Hem, zonder uitsluitel van een kenmerk hebben zowel zijn genade, zijn dienst en zijn eenheid aangenomen.

De engelen die God dienen, zijn in zijn aanzicht ten allen tijde, Zoals de Heer in de werkelijkheid zijn wereld, zijn hemel en zijn gelovigen aanziet.

De engelen die God dienen, door hun onfeilbaarheid zijn werk volbrengen, waar zij in hun eigen gevoel nog de mens kennen, maar in hun wil van God hun daden uit zijn inzicht voortbrengen.

De engelen die god dienen, die door de parakleet geroepen zijn, die hebben geantwoordt en hun doel op de Heer hebben gericht, verkrijgen de eeuwige beloning.

De engelen die god dienen, hebben tijdens leven, een mensenlichaam met de tekortkomingen die bij het leven horen. Waardoor zij niet uitgesloten zijn van leed, pijn, schade en het gevaar.

De engelen die god dienen, als ware zij individueel geroepen hebben een plaats in de orde van God, waar zij de middelen krijgen aangereikt om hun werk te voldoen.

De engelen die god dienen, die gods wil hebben aangenomen, hebben geen eigenbelang meer en geen doelen op persoonlijk vlak, maar toch ondersteunt God ook hun eigen leven en hun eigen noden.

De engelen die door God geroepen zijn, en de dienst onvoorwaardelijk hebben aangenomen, zullen ook zijn beloning krijgen, de dagelijkse noden en de inschrijving van hun naam in het boek der levenden.

De engelen die door God geroepen zijn, van wege hun overgave mogen zij ook hun eigen wensen in gebed brengen, als kenmerk van hun geloof in God.

De engelen die door God geroepen zijn, leven in het licht van God, ook als zij in de duisternis werken, waar zij soms in nood zijn van het gevaar rondom.

De engelen die door God in dienst zijn genomen, zijn op persoonlijke titel geroepen, en zij hebben op persoonlijke titel geantwoordt en de genade aangenomen.

De engelen die voor God werken mogen in hun gebeden vragen om engelenbrood en onderwijs, ten einde hun inzicht ook door God in straling te laten groeien.

Paragraaf 2

Zoals de Heere de gelovigen roept, ieder de genade schenkt, die past bij het leven.

Zoals de Heere de gelovigen roept, bij naam, op een moment hogeraf bepaald.

Zoals de Heere de gelovigen roept, ze door daden vrijspreekt van zonde.

Zoals de Heere de gelovigen roept, op een moment in het leven, zij die antwoorden in de genade leven, tot het levenseinde en erna de hemel beloofd krijgen.

Zoals de Heere de gelovigen roept, bij naam zonder tussenkomst van anderen.

Zoals de Heere de wereld heeft geoordeeld, en de overste heeft overwonnen, waardoor zij die in het licht lopen, in hun leven geen duisternis zullen kennen.

Zoals de Heere oordeelt over de levenden en de doden, en door de genade de verloren schapen een kluis geeft, om leven en tijd door te brengen in het licht.

Zoals de Heere oordeelt de levenden en de doden, de heiligen in een hoog vertrek worden veilig gesteld, en met een goed gevulde maat beloond worden tijdens hun werk.

Zoals de Heere de gelovigen roept, en zegt hoor naar mijn stem, ik zal je zielerust geven, zij die zonder bewijs hebben geloofd. Zielerust als een schaap die door de herder wordt beschermd.

Zoals de Heere de genade toe bedeeft, de ene als verlosser, de andere als herder, als koning of als vredesvorst. De genade die de heere gunt is zonder kostprijs, waardoor de genade door iedereen aangenomen kan worden.

Zoals de Heere hen beloont die zich onvoorwaardelijk overgeven en ze zalft met een kroon der heerlijkheid, en gezalfd worden met het symbool van de parakleet.

Zoals de Heere de verloren zielen oproept, en hen een leven schenkt van geluk en het voldaan hebben van een taak voor Hem.

Zoals de Heere uit gebed de taken kan verdelen die overstijgen de functies in de gemeente, en als beloning een gunst schenkt. Waarbij de gelovigen bijzondere geschenken mogen vragen.

Zoals de Heere vele volgelingen heeft, en ze allen de rustplaats der zielen bereiken,

Zoals de gelovigen groeien in de genade en door de Heere beloond worden met nieuwe vergezichten en een toekomst waarin de wijsheid straalt als in de samenkomst plaats der volkeren.

Zoals zij die hun ziel toevertrouwen aan de Heere, hun ziel doorvoedt wordt, en dagelijks gelouterd worden, en delen in de genade die de Heere zelf gehad heeft. Zij die oprecht hebben gekozen, worden rechtvaardig beloond.

De Heere die zei, gooi uw net uit aan de andere kant, en uw oogst zal veel zijn, zij die vermoeid zijn kom tot Hem, en vraag oprecht uw nood door Hem te lenigen.

De Heere die zij, de schapen horen naar mijn stem, en zij die in mijn naam geloven, alle gebeden zullen hen verhoord worden. De Heere die hoort naar ieder gebed. In vele talen hoort Hij hen.

Paragraaf 3

De Heere roept de gelovigen en schenkt hen genade, zij die geroepen worden en de genade aannemen, worden vrijgekocht uit de zonde en leven met een hagelwit kleed, en dragen het licht in opdracht van Hem.

De Heere bij aanneming van een gelovige bepaalt welke genade hij krijgt, welk levensplan en levenstaak voor hem geldt, en ook de belofte dat geen mens een gelovige uit de handen van de Heere kan stelen.

De Heere bij aanneming van een gelovige, schenkt de genade en verzekert dat zonder vooroordelen de genade wordt toebedeeld. Waarbij de Heere de leiding neemt, en de gelovige voor alles ten nutte brengt.

De Heere schenkt genade, en uit zijn hand zal de gelovige in welstand leven, en dagelijks de taak in de ure krijgen. Waarbij kracht naar kruis geschonken wordt.

Door de Heere komt men tot de genade, en iedere gelovige verkrijgt bij geboorte of het geloof een heilige of engel die het leven geleidt.

Zo kent de Heere de discipelen die de gelovigen en de gemeente bewaakt. Zo is er Andreas die de gelovige tot volwassenheid volgt, en bij een zuivere tijd op volwassen leeftijd de gelovige aan de Heere overdraagt. Als zijnde de Almacht.

Zo geeft de Heere een gunst die zijn wil onderzoeken, en de genade beschrijven voor andere gelovigen, en schenkt uit zijn schatkamer genade voor hen die bereid zijn tot Hem persoonlijk.

Zo geeft de Heere hen die een levensoordeel vragen, een mooie edelsteen met een naam erop, die zij tijdens het leven dragen als een teken des geloofs.

Zo geeft de Heere zij die een levensoordeel vragen, en door de naam van de Heer worden aangenomen, aan de Hoogste Naam van de Heer.

Zo geeft de Heere zij die het geloof zoeken om eigen eer, een weg voor boetedoening, zodat zij vervuld raken van de straling van de Heer, en Hem loven voor zijn genade.

De Heere neemt alle gelovigen aan, zonder onderscheid tussen goed en slecht, maar door de kosteloze genade schenkt hij de vorm die past voor hen.

De Heere verhoort de gebeden der gelovigen, als ze hun taak voldoen, immers een werkgever is bereid zijn volgelingen te voldoen.

Zoals iedere gelovige werkt voor de Heere, zegt hij een werker is zijn loon waardig.

Zoals iedere gelovige werkt voor de Heere, kan men zijn genade niet afmeten, vanwege de ondoorgrondelijkheid van de Heere. Waarbij zelfs het gevoel geen graadmeter is.

Zoals iedere gelovige voor de Heere leeft, kan de wereld zijn genade afmeten en het oordeel geven over straling, zodat de gelovige in het licht van de Heere loopt.

De Heere die bij de doop de zegen geeft, en de gelovige verzegeld tot zijn heil. Zij die bereid zijn ontvangen een hoge taak, als zalving van Hem persoonlijk.

Paragraaf 4

Zoals de gelovige geen maatstaf heeft van gevoel, van denken, of van eigen wil, immers de Heere staat boven de mens, en boven de wereld.

Zoals de gelovige, het eeuwig behoud beloofd krijgt, en zijn werken goed zijn, immers de Heere zalft iedere gelovige tot zijn taak bereidt.

Zoals de gelovige, van de Heere het dagelijks deel krijgt, van voedsel, behuizing, maar ook alle andere menselijke noden.

Zoals de gelovige meewerkt aan het koninkrijk gods, die met zachtheid en met dienstbaarheid bereidt wordt.

De gelovige die geroepen is, door de gemeente, door de engelen, of door God zelf, antwoorden en zullen de genade op eigen naam verdienen, zoals de Heilige na het leven met eigen naam bekend staan.

De Heere belooft zijn genade schenken ook na aanhoudend vragen, Zij die bijzondere wensen hebben mogen die in gebed neerleggen, en de Heer zal zeker antwoorden.

De Heere schenkt zijn genade voor het koninkrijk Gods, opdat al het levende de genade mag aannemen. En de genade via verscheidene wegen tot de mens komt.

Zoals de Heere zelf als offerlam onder het oordeel der wereld stond, zo heeft hij ons met zijn rijkdom vrijgekocht, zowel ons leven als onze ziel.

Zoals de Heere heeft onderwezen, ik ben het licht der wereld, zij die mij volgen lopen in het licht des levens, Zo kan ieder de genade vragen en krijgt zijn eigen deel. Als de Heere de harten aanziet en hun verlangens vervult.

Voor zij die de bergrede gelezen hebben, en de overgave bereidt zijn is een bijzondere taak weg gelegd. Mogen zij stralen in het koninkrijk Gods.

De Heere die zelf zachtmoedig was, en zichzelf opofferde voor het Heil van God, moge zijn naam geloofd worden, en geprezen door hen die Heilig zijn geworden, Zij die engelentaken hebben verkregen en de alle gelovigen die als deel van het lichaam van God dagelijks zijn naam op de lippen hebben.

Als God de gelovigen vrijkoopt en ze vergeeft mogen ze in zijn naam bidden, mogen zij hun leven in zijn genade doorbrengen en hun wensen in gebed bij Hem neerleggen.

Zo roept God ook de engelen, die nog geen relatie hebben gehad, en de Heere zelf als relatie zoeken, Mogen zij zich overgeven en in de drievoudige gelofte blijven ten einde tijdens het leven een taak te verrichten en na het leven in het engelenrijk te worden opgenomen. Ook tijdens het leven mogen zij om engelenbrood vragen, en de verhoring van hun diepste wensen.

Zo roept God zijn vrienden, die zijn weg navolgen, en de genade voor henzelf en anderen voortbrengen, en zijn offer voor de mensheid herhalen, zij zullen pas eten in het koninkrijk gods.

Zo is de Heere beide een aanstoot voor de heidenen, maar een heil voor de gelovigen

Paragraaf 5

Zo staat in de bijbel bij de kruisiging bij de drie kruizen dat de naaste van Christus zei verlos mij ook, en de Heere zei, heden bent gij met mij in het Paradijs. Waar er geen scheiding is tussen de Heere en de volgeling.

Zo heeft de Heere voordat hij zijn offer zou volbrengen gezegd, pas in het koninkrijk gods zal ik weer eten en drinken. Zo ware ieder mens eten en drinken nodig heeft, en iedere dag er tijd voor inruimt.

Zo is de kruisiging als een overgave van het leven aan de Heere, de Almacht, en zijn de volgeingen bevreesd voor wat na de overgave gebeurt. Als ze in hun hart worden geschenen met het licht van God. En een nieuw gemoed krijgen.

Zo is de kruisiging als het overgeven in gebed van leven en ziel aan de Almacht, en zegt de Heere, wie mij navolgt zal vrede kennen. Het offer in christus naam wordt aangenomen door de Vader.

Zo slecht deze laatste overgave de scheiding tussen de volgeling en de Heere, en worden zij in eenheid met elkaar gebracht, zo het verdere leven in zijn licht vervuld wordt.

Heden bent gij met mij in het paradijs, als de ervaring dat het goddelijke als ware een engel het pad geleidt, en wondere werken worden voortgebracht bij de genade die niet afhankelijk is van opleiding, moeite of overeenkomsten.

Heden bent gij met mij het paradijs. Het offer is niet het einde van het leven maar het begin van een leven in zijn dienst.

Heden bent gij met mij in het paradijs, door de overgave, zal men erna eten en drinken in het koninkrijk Gods zo is de belofte van het heilig avondmaal.

Zo is de ziel als offer aan de Almacht, voor een taak bereidt, die niet door tussenkomst wordt verricht. Volgens de wijsheid van de Almacht die al het levende overstijgt.

Zo is de ziel en het leven als offer aan de Almacht, Men alleen namens eigen identiteit kan spreken, Mogen de heiligen door overgave en offerande voor hun nieuwe leven toebereid zijn, en hun leven in zorgzaamheid met voedsel, en behuizing het werk met een licht juk vervullen.

De Almacht als hoogste naam van de Heer, die allen die tot hem komen, een steun en toeverlaat is, zij mogen vertrouwen op zijn goedheid zijn genade. Zo is het offer ten leven, als in gebed voortgebracht, mogen de fluisteringen des gelovigen opstijgen tot de Heere.

Zo zegt men bij de Heere is alles goed, en bij de Almacht is alles juist. Als een roofdier die bewonderd wordt door alle bezoekers, en zijn deel krijgt van het voedsel dat hem doorvoedt.

Zo zegt men bij de Heere is alles goed, en maakt hij onze zwakheid tot een kracht, die in zijn hand het werk van het goede volbrengt. Zo de zondaar door bekering zijn taak in zachtheid voldoet.

Zo is de Almacht als naam van de Heer bereikbaar door het levensoordeel, dat als een veroordeling geldt. Men heeft het leven in zuiverheid doorgebracht, maar wel gehandeld om het levensdoel te bereiken, wordt men aangenomen. Heeft men zijn zuiverheid niet behouden, welk oordeel is mogelijk voor hen die de Heer zoeken

Paragraaf 6

De Almacht die bij het oordeel kan zeggen, in mijn handen bent u veilig, de straf zal niet raken.

Zoals de regel in de religies dat zij die tot overgave bereidt zijn, om van binnen worden geroepen om zich over te geven door zij die het geloof kennen aan de Heer worden overgedragen. Immers er zijn vele die in een tijd van zwakte een redding verlangen, maar nog niet het evangelie van de Heer kennen.

Zo is het voor iedere gelovige de taak, zij die zich willen overgeven worden overgedragen aan de Heer, immers het evangelie zonder uitzondering is voor iedereen beschikbaar. Ten einde de genade overal te verkondigen.

Ook zij die het evangelie kennen, maar de stap van overgave nog niet durven, of ermee wachten met redenen, mogen anderen niet zelf aannemen, maar hebben de plicht hen over te dragen. Immers als zij zelf in de toekomst of voor hun naasten deze stap willen behouden, zijn ze verplicht deze stap zonder smet te houden voor anderen.

Het evangelie van de Heer, schenkt de mogelijkheid van overgave aan iedereen, aangezien hij zelf de weg is, de weg volbracht heeft, het zijn wijsheid is die deze stap mogelijk maakt, wij als gelovigen, ons niet mogen roemen op eigen trots. Immers de overgave geeft ons in handen van de Heere

Paragraaf 7

Zoals de Heere de gelovigen roept om het evangelie aan te nemen, en de schapen in de kudde horen naar zijn stem. Hij zegt ik zal u rust geven, en een volle maat van leven.

De Heere die als herder alle gelovigen in de rust der zielen brengt. Zij mogen wandelen in het licht des levens. Ieder krijgt een taak toebedeelt waar de ziel vervuld wordt en het leven zijn bedoeling krijgt. De wereld die gezegend wordt in de Naam van de Heere.

Vele werelden hebben verlangd naar de komst van de Heere, en hij vervuld hun verlangen ten allen tijden, Moge de navolgers van overal zijn naam leren, en zijn geloof aan nemen.

Zij die geroepen zijn en antwoorden, zij lopen in het evangelie volgen Hem na, mogen zij na de roeping in zijn genade leven. Als zij vroeg geroepen worden zullen zij antwoorden en zegen voortbrengen. Als zij laat geroepen worden en antwoorden, zij zullen zegen voortbrengen. Immers de Heere is in het evangelie, zijn genade wordt tot heil der volkeren.

Zij die geroepen zijn en antwoorden, zij lopen als navolgers van Christus, Mogen zij het evangelie dragen, tot een heil der wereld.

De leefregels die de Heere geeft zijn als een zacht juk, een zachte last die tot een vervulling van het leven leidt. Zoals de tien geboden, die als leidraad en leidsnoer de gelovigen een richtleiding geeft.

Als een zacht juk geldt de overgave waarin de gelovige het heil van Christus aanvaardt, en met hem gekruisigd is en met hem in de genade deelt. Moge zijn koninkrijk die niet met mensenhanden gemaakt wordt, tot een toevlucht zijn voor de velen. Zalig die niet zien en toch geloven.

Als een zacht juk, gelden de regels die hij stelt, wat onrein is, gaat van de mond uit, en door beheersing leert men het kwade te weren. Moge de gebeden opstijgen tot de Heere en de zonden der gelovigen wegwassen met de loutering der god's wijsheid. Mogen de zielen stralen in het koninkrijk met een stralend wit kleed. Waarmee zij de genade van God zullen loven.

De Heere die zijn regels gebiedt, beide voor hen die zelf willen navolgen, en zij die hun lot in Zijn handen leggen. Zij zeggen abba vader, wij geloven in uw naam. Moge uw heil door onze handen vervuld worden. Als een kind van God die zegt, wij geloven in uw evangelie, moge u het volbrengen door onze handen,

Paragraaf 8

Zoals de Heere ons vertelt, werp uw netten uit en uw oogst zal groot zijn, zo vragen wij allen de genadegaven en zijn verwonderd over de grote geschenken die de Heer ons geeft.

Zo zijn zij die om engelengnade vragen, hetzij de bijstand of om zelf het rijk der engelen te bereiken, als een kind die tot de heer komt en zijn hart blootlegt. Moge de Heer rijk zegenen en zijn straling tot grote eerbied bijdragen.

Zo zijn zij die engelengnade vragen de diepe wens om een engel te worden, Zo zijn zij in handen van Christus, die namen geeft boven de naamgeving der aarde.

Zo zijn zij die de Heer vragen om de genade, ten einde zijn woonplaats te bereiken, Hij zegt uw werk zal voldragen worden tot het einde der tijden.

Zo de Heere ons roept, wij antwoorden en worden gerechtvaardigd. Immers de roep en de roeping schenken het heil dat de Heere erna in ons doet wonen.

Zo de Heere ons roept, wij het heilig avondmaal navolgen, en zeggen Abba ik zal pas eten in het koninkrijk gods, Mogen wij het offer als gebed volbrengen, en laat ons de dood niet navolgen.

Zo de Heere ons roept, wij allen zondig zijn, en alle fouten in het licht van God zijn betekenis krijgt, en wij belijden Zo Heer schenk ons uw goedheid en neem de zonde weg. Zodat wij de deugden van God dragen en zijn geboden als leidsnoer nemen. Zo de Heilige Geest ons onderwijst.

Zo de Heere de heiligen die in zijn hand zijn, en de Engelen die hij aan de Vader heeft overgedragen, allen tot vervulling brengt. Moge hij na een overgave zijn instrument als woning nemen, en de wereld zijn heil schenken.

Opdat de genade die zonder prijs als om niet wordt gegeven, bij iedere gelovige tot een wonder wordt bewerkt. Zo is de genade als grond van ons bestaan en de wereld die als een schrift alle namen der heiligen en engelen neerschrijft. Opdat de toekomst moge leren.

Zo de Heere zijn discipelen kiest, en hun genade de bron is van de religie, de verbinding met de heer, en zijn godsdienst, zij die voor Hem werken. Moge hij allen rust geven en een gevulde en geschudde maat.

Zo de Heere zijn discipelen de genade schenkt, hun gemeenschap in de tijden groeit en als een schutmuur en toevlucht zijn, voor allen die in het leven zeggen. Abba, ik zoek meer, Abba ik zoek een goed leven, Abba mijn leven zoekt betekenis.

Zo de Heere zijn genade schenkt, en vele gelovige hun wonderen voortbrengen, de proza, de schilderijen, de gedichten. Zij allen zijn door de hand van God ontstaan. Zo de discipelen de genade geboekstaafd hebben, en tot in lengte der tijden, uit herinnering, uit openbaring, en uit oude boeken, die allen onderdeel zijn van zijn evangelie en gemeenschap.

Paragraaf 9

De Heere onderwijst door openbaring, zoals de Zoon van God door de wijsheid van de Vader de leefregels en de inzettingen gaf ten heil van hen die verloren zijn en hen die tot de Heer willen naderen.

De Heere die zijn heiligen zendt om het evangelie te herstellen en hen die in onzekerheid zijn een nieuwe naam te geven. Zo geeft de Heer in alle talen zijn heilige naam gebracht.

Zo mogen alle heiligen die het leven in zijn roeping voldaan hebben tot de Hemel worden gebracht waar zij aan tafel zitten bij de Heere, en met voedsel worden gelaafd en gezalfd tot hun Heiligverklaring.

De Heere openbaart aan hen die Hem volgen zijn naam, en zijn bloed. Het bloed dat velen tot verlossing bracht, en het bloed dat door de aderen der Heiligen stroomt, opdat de wereld door hen gezegend wordt.

Zo is de Heere in alle volkeren bekend gemaakt, en schenkt zijn genade na zijn roep van hen die Hem willen naderen. De genade die uit zijn hand is, niet wordt betaald, en niet wordt verkregen door Heldendaden, maar toch mag iedereen Hem aanroepen, en zijn gunst verkrijgen.

De Heere die in vele talen zijn openbaring heeft gebracht, en velen die hem navolgen in in zijn licht wandelen.

Zo is iedere engel een aartsengel gegeven om dagelijks de nooddrift mee te overleggen en hebben de aartsengelen de opzienerstaak, immers de mens is zwak en behoeft een steun.

Zo heeft iedere engel die door de Heere is geroepen, geantwoordt heeft een taak persoonlijk van Hem verkregen. Die het heil van de Heer ten volle dient. Mogen zij allen geroemd worden, immers de zegen komt door de engelen die God onvoorwaardelijk dienen, en de Heilige die in volheid van wil proberen tot Hem te naderen.

Zo heeft de Aartsengel die het Heilige volk beschermd en leidt een taak die Hem tot eer spreekt, immers alles dat heilig is schenkt de aarde zegen, en alles dat heilig is, is als een voorbeeld der gelovigen.

Zo is ieder die het evangelie gepredikt is, en de genade vraagt op eigen niveau geantwoordt, en velen roemen de Heere, aan het begin, in het midden en aan het einde van hun roeping. Immers zijn wil is vast, zijn inzicht is wijs, en zijn wens is tot goedheid.

Moge ieder die de Heere dient, en de beker van zijn heil wil leegdrinken, dagelijks naderen tot zijn naam, om de genade te verkrijgen, om de roeping te beantwoorden, en als een kind te vragen om alles dat goed is.

Zo moge ieder die de Heere toenadert, tot een zegen zijn, en zeggen levend water hebt gij mij in het binnenste gegeven, zo roem ik de bron van water dat de dorst lest, en de wijsheid die het leven betekenis schenkt.

Paragraaf 10

Een evangelie opgetekend in het verleden, samengesteld, en door een heilige in de woorden vervat die het tot een bron van genade maken. Een bron die voor de gelovigen een steunpunt zijn.

De slagen van het leven, ieder mens raken, en bij nood de mens uitnodigt om het evangelie aan te nemen. Het evangelie die de parakleet in zijn oorsprong aan de menigte heeft geopenbaard.

Moge zo het evangelie in iedere tijd, en alle tijden geopenbaard worden aan hen die de heilige roeping op zich hebben genomen. Ten einde het behoud van de parakleet te dienen.

Zo is de genade die de Heere voor ieder afpast, en schenkt uit zijn hand, die een met de vader is en iedere gelovige uit een rijke schat zijn roeping voortbrengt.

Moge de gelovigen allen opzien naar de Hemel als hij weerkeert, en mogen zij zeggen wij hebben de roeping gehoord en hebben ons antwoord als de taak der heiligen voortgebracht.

Zo mogen wij allen opzien naar de Hemel, als de parakleet weerkeert, en zijn genade het koninkrijk gods aanduidt en ieder nodigt aan de tafel des overvloeds.

Moge de gelovigen die tot een grote taak bereid zijn geweest zich huldigen in de verklaring die zij als een zalving na het leven zullen ontvangen. Mogen zij geroemd worden om hun dienstbaarheid voor de Heere.

Zo is het evangelie uit openbaring wanneer de Heere de heilige geest doet rusten op zijn heiligen, die een grote taak vroegen, en de Heer loven om zijn belofte, zij zullen zijn gunst krijgen, en mogen het werk voortbrengen waar zij door hun roeping op hebben geantwoordt.

Het evangelie dat in alle talen verspreidt wordt, en alle namen onder een herder verzamelt. Dat in iedere taal wordt aangeboden en onderwezen. Zij die verstaan krijgen de boodschap gehoord. Zij die kunnen begrijpen krijgen het geschonken uit de wijze hand Gods

Zij die geen verstand hebben, ook zij hebben het evangelie gehoord, en mogen in hun taal antwoorden. Zo is het leven in handen van de Herder

Paragraaf 11

Zoals de Heere zegt het zaadje zal eerst in de grond sterven, en het is niet zeldzaam dat de werken van de Heer niet herkend worden voordat de Heere zijn wil eraan beveelt.

Zoals de Heere zegt dat een evangelie door ooggetuigen wordt opgetekend, maar ook een evangelie uit openbaring geschreven mag worden. Immers het gebed van een gelovige vermag veel.

Zo zegt de Heere zij die mij dienen worden beloond met velerlei gaven. Als de genade en zegen komt als een gelovige in oprechtheid zich tot de Heer keert en zegt Abba, ik volg u na.

De Heere die ieder mens beveelt om de wet aan te nemen, en een functie in de samenleving te vervullen, maar zij die hun heil op de Heer stellen worden beloond met werken die via hen volbracht worden. Zijn heil en straling in handen van de gelovigen hun functie verkrijgen.

Zo zegt de Heere dat zij die zich overgeven, als instrument van onschatbare waarde zijn, ook als zij in de samenleving vervolgt worden zonder reden. Ook als zij werken voortbrengen die niet worden gezien. Of bij hen die oordelen minachting opwekken.

Zo is de Heere een heemeester, zij die zich tot Hem keren worden beloond met zijn genade. Genade die door zijn hand vorm krijgt, en die door zijn inzicht wordt afgemeten voor ieder persoonlijk.

Zo zegt men het leven is als een kostbare munt, duurder dan goud, als men het wil verhandelen krijgt men een kans. Zo kiest met inzicht. Zoals men zegt van de Verlosser dat alles in zijn hand tot welstand leidt, en dat alles in zijn hand zijn bedoeling vindt. Ook al kan men niet alleen op gevoel vertrouwen, of alleen de zekerheid van de samenleving. Immers hij is als een engel die de gelovige optilt, en zelfs bij hoogtevrees zijn gelovigen verder draagt. Tot hun levensbedoeling behaald wordt en zij ook zeggen Abba deze taak is volbracht.

Zo kies voor die kostbare munt een religie en schenk haar aan de Heere die zijn daden aanstelt in zorg en de genade in ruil voor die kostbare munt. Zo zeggen zij abba Vader als herder hebt gij ons gezalfd. Gij hebt ons gezalfd tot uw eeuwige koninkrijk.

Paragraaf 12

Zo de Heere ons onderwijst over het leven en zijn plichten en ons de harten openbaart waarmee mij tot Hem naderen. Wij ons verootmoedigen als wij een oordeel aanvragen, om ten vrede en ten heil te zijn.

Zo de Heere ieder mensenkind voor geboorte een beschermheilige laat kiezen, zo zij discipelen zijn, zo zij engelen zijn of de heiligen die hun taak volbracht hebben.

Zo de Heere ieder mensenkind een beschermheilige gunnen die in hun leven de oorsprong bewaakt en ook de daden van hen opschrijft in het heilige boek van de Heere.

Zo heeft een mensenkind bij discipel Andreas als belofte als die in zuiverheid blijft tot de leeftijd van volwassenheid dat Hij of Zij overgedragen wordt aan de Heere zelf.

Zo heeft een mensenkind bij discipel Petrus als belofte dat hij een opziener des gemeente wordt en als opziener de gemeente zal leiden ten einde het heil van de Heere te bewaken.

Zo heeft een mensenkind bij discipel Johannes als belofte dat de liefde van de Heere wanneer zij gewekt wordt tot een schutmuur zal zijn der gelovigen. Waarbij de liefde van de Heere vele wonderheden zal schenken.

Zo de Heere ons onderwijst door de evangeliën der ooggetuigen en de evangeliën der openbaringen. Zo de Heere zijn wijsheid schenkt uit openbaring aan hen die Hem er veelvoudig over vragen.

Zo de Heere ons onderwijst ten heil van alle volkeren en zij die verloren gaan als schapen door Hem gezocht worden en in de kudde een veilige plaats verkrijgen.

Zo de Heiligen als zijnde geroepen in een Heilig vertrek worden gezet en door hun schuilplaats door de heidenen worden genegeerd.

Zo de Heiligen als zijnde geroepen als mensenkinderen de onderwijzingen van de Heere opvolgen en zonder moeite zijn inzetten behouden.

Zo de Heiligen als mensenkinderen de Heere wanneer zij Hem vinden dagelijks toenaderen als kinderen die hun ouders toenaderen voor hun nooddrift, en de Heere hen werk geeft.

Zo de Heiligen die geroepen zijn als het vette der voedsel en de nectar drinken als de eeuwige belofte voor hen die werken voor de Heere.

De Heere heeft zijn naam geopenbaard aan vele volkeren, en ieder in zijn geboorte taal, opdat de Heilige ge eerd wordt en overal zijn naam wordt gekend.

De Heere die zijn boodschap als evangelie heeft gebracht, en als het ware in andere religies hun volksgeest respect geeft door zijn boodschap aan hen aan te passen.

Moge de Heere geloofd worden zoals de Serafijnen in de hemel Hem loven voor het werk dat zij doen, voor de gelukzaligheid die zij genieten, en de naam van de Heere die in hun hart woont.

Moge de Heere geloofd worden zoals de Cherubijnen, die als kinderen het geloof aan namen, en zij als zonder reden alle geloofswerken voortbrengen. En het offer dat voor de wijzen zo moeillijk is, door hun als kinderspel worden volbracht.

Moge de Heere hen zegenen die door Hem in het paradijs zijn toegelaten, mogen zij hun dagelijks deel krijgen, en iedere dag Hem loven voor de vrede des harten.

Moge de Heere hen die het engelenzijn willen verkrijgen, dagelijks onderwijzen, tot Hij hen de stap onderwijst. Opdat zij klaar zijn als Hij hen roept.

Paragraaf 13

Mogen zij die het pad onder bescherming van Andreas voor de Heer voldoen, door Hem op volwassen leeftijd overgedragen worden aan de Heere, met de Heilige Naam die in hun hart ligt.

Mogen zij die in het leven zuiver zijn gebleven, hun keuze op de Heer hebben gesteld in de verwachting leven dat de Heer hen opneemt in Zijn Heilige macht.

Moge ieder mensenkind die de weg der goedheid en deugd volgt, hun betrouwen op de Heer stelt, bij hun bewust keuze om Hem te volgen door zijn verwachting in zijn heil opgenomen worden.

Moge ieder mensenkind, die een discipel als leiding heeft, en de schutmuur van de Kerk als bescherming geniet, en de genade van de Heer zoekt hun doel vinden en door de veiligstelling van het geloof in het licht wandelen met de Heer die het licht der wereld is.

Moge ieder mensenkind die het geloof heeft aangenomen, als een zalving de wet des Heere in het hart geschreven krijgen, opdat zij roemen dat de Heer geen tegenstander heeft.

Moge ieder mensenkind die het geloof hebben aangenomen, als zijnde in de kerk en de binnenste heiligie ruimte, hun heil van de Heer verwachten waar zij de Heer lofprijzen over zijn gunsten en zijn grote geschenken die allen met grote betekenis zijn.

Moge ieder mensenkind, zij die het geloof hebben gevonden, en zij die als verloren zielen zoeken naar een leven van geluk en betekenis, als door de Heere de Herder zijn gevonden in hun nood en leed, waar zij bij Hem een genade vinden die hun ziel doorvoedt, hun leven hervormt en hun belofte van de hemel als een dagelijkse troost vindt.

Moge ieder mensenkind die door leed gekweld vraagt om genade, als zij in onvermogen geen naam van de Heere kennen, door de discipelen worden geredt, en hun verlossing door de heer wordt geschonken, opdat zij die verloren gaan de Heer loven.

Moge ieder mensenkind die als verloren door de slagen van het lot, en de rampen in het leven, hun nood kenbaar maken, door de engelen worden gezien, en hun leed als offer aangenomen wordt, aan de Heer worden overgedragen opdat de Heer zelf als trooster hun leed aanziet, en hun leven tot een licht wordt die het geloof voor allen ondersteunt.

Zoals ieder discipel een weg voor de gelovigen vormt, en hun eigen heil bij de Heilige Naam ligt, moge zij ieder hun vorm geven aan de paden des levens die in het licht van de Heer zijn.

Zo is ieder discipel met de opzieners taak van de kerk, en zijn er velen die door hun gezalfd worden met een leven van de Heer. Die niet zocht voor zijn eigen koninkrijk, maar des Heeren.

Paragraaf 14

De gelovigen die in hun jeugd en volwassen leven zuiver zijn gebleven door ieder verlangen in gebed te brengen, en geen eigen vervulling te zoeken, zij zullen door Andreas aan de Heilige naam van de Heer overgedragen worden op de leeftijd die hij verkiest.

De gelovigen die zuiver zijn gebleven, door hun houding in de jeugd en erna te richten op goedheid en deugd, mogen zij aan de Heer overgedragen worden, op de tijd die Andreas bestemt.

De gelovigen die als kinderen zijn, en het geloof hebben stand gehouden mogen zij in de liefde van de Heer wandelen, en in zijn hand zijn ten einde hun roeping te vervolmaken.

De gelovigen die als kinderen zijn en niet zijn afgeweken, mogen zij door de discipelen in de roeping des Heeren delen. Ten Einde zijn werk te vervullen.

De gelovigen die als geroepen door de Heer, en aan de discipelen zijn overgedragen voor hun dagelijkse leven, mogen zij vrucht dragen, ten einde de tuinen der paradijzen als gaarde te bewonen.

De gelovigen, die bij hun geboorte in de naam van Christus staan zijn door Hem aan een discipel toegewezen, zonder kenmerk en zonder voorspelling.

De gelovigen die bij hun geboorte van den Heere zijn, mogen zij de taak verkrijgen die voor hen bestemd is, en mogen zij in het koninkrijk Gods delen in de zalving en overvloed des Heeren.

De gelovigen die bij hun geboorte den Heere toebehoren, mogen zij als heiligen apart gezet worden, moge de zonde hen niet raken, ook al verblijven zij in de wereld en delen in de gunsten van de samenleving.

De gelovigen die tijdens hun leven tot geloof zijn geroepen, mogen zij de gunst des Heeren verkrijgen en van de maaltijd delen die de Heere toebereidt, mogen zij de vetten delen krijgen die de ziel doorvoedt. Opdat zij de Heere loven en de kostprijs van hun leven hebben betaald.

De gelovigen die geroepen worden, en hun leven minder waardevol vinden zonder de genade van de Heer, mogen zij een steen krijgen met een naam, die hun leven zal geleiden in gebed en arbeid.

De gelovigen die geroepen worden, zijn als kinderen die zeggen, kom neem ons op in uw koninkrijk, ten einde het geluk te smaken van het koninkrijk, en zij zullen prijzen, wij wisten niet de waarde maar nu hebben wij zelf gesmaakt. Zij delen mee in de genade van de Heer.

Paragraaf 15

Zoals de Heere gepredikt heeft, zo hij bij het levensoordeel vraagt, Wat hebgt gij voor Mij gedaan, Waarop de gelovigen zeggen wij hebben uw hel aangenomen.

Waarop de Heere vraagt Hebt gij voor mijn kleine dienaren gezorgd. Waarop de gelovigen zeggen wij hebben hen behouden. Zoals de Heere dan ten derde male vraagt, Hebt gij de schuldigen vergeven en hun schulden kwijt gescholden. En de gelovigen zeggen wij hebben uw inzettingen gehouden en het evangelie nageleefd.

Zoals de Heere gepredikt heeft, zij die oprecht tot bekering zijn gekomen, hebben de genade verkregen, en zij die tot het laatste moment hebben gewacht zijn door hun eigen daden bestraft of beloond.

Zoals de Heere gepredikt heeft, alle kinderen die tot hem gekomen zijn, hebben als in de mond de genade verkregen. Zij allen hebben van de Heere een gunstig lot verkregen, zij hebben de genade gekregen die niet door volgelingen gepredikt is, zij zijn door Hemzelf aangenomen.

Zoals de Heere gepredikt heeft, mogen de kinderen zijn genade krijgen zonder regels en voorwaarden. Opdat zij die zuiver zijn door Hem zeggen wij hebben het leven zuiver geleefd.

Zoals de Heere gepredikt heeft, mogen alle verlorenen tot Mij komen, en kregen een nieuwe naam, en een nieuwe leven. Als hij die ze herschapen heeft. Als hij die hen van oneer tot eer heeft gebracht.

Zoals de Heere gepredikt heeft, Alle gelovigen delen de genade zoals de Heere en toebereidt heeft, niet door werken, niet door rituelen verdient men haar maar door zijn mededogen met allen die het leven bezitten. Opdat de hemel zijn waarde verkrijgt en de tafel van het avondmaal vol zit, en allen zeggen wij hebben de genade gesmaakt en zij was goed.

Zoals de Heere gepredikt heeft, blijft aanhoudend vragen om de genade die gij wenst, immers als een rechter die verbodt wordt, en als een werkgever die zijn oor neigt, kan men die kroon der heerlijkheid verkrijgen. Zo kan men door de Heere te verbidden de genade krijgen.

Zoals de Heere gepredikt heeft, van het heil van de verlosser, de herder, de koning, tot het licht des levens, en zij die hun leven hebben aangeboden. Mogen zij allen de genade verkrijgen, als een

edelsteen die men met al het goed wat ze hebben bekostigd ten einde voor het hemelrijk en haar bewoners.

Paragraaf 16

Zoals men de schaapskooi binnengaat via de deur van de herder, en zijn eeuwige gelofte van generatie op generatie wordt bevestigd, moge zo de gelovigen rust vinden en een rijke maat aan voedsel.

Zoals het licht des levens, de gelovigen een doel schenkt, en een zalving der geloof, mogen zijn als vrijgekochten door zijn hand een taak krijgen en die als roeping vervullen. Zo zijn zij in de handen van de verlosser en verkrijgen zij het heil der heiligen.

Zoals de heilige tijdens hun leven hun dagelijkse gang voldoen, met geluk en leed, waarin zij gelijkelijk delen met alle mensen. Mogen zij toch in hun geloof tot God bevestigd worden, ten einde de naam van de Koning te dienen. Immers zij verkrijgen de belofte van de hemel. Die zij niet zelf hebben gebouwd, en niet zelf hebben ontworpen, immers de Heere geeft met ruime hand.

De heiligen die tot het einde hebben volhard, mogen zij op Aarde een naam dragen die door alle gelovigen in respect staan, en mogen zij een voorbeeld zijn voor hen die in hun naam het geloof voortdragen. Immers de Heere kent vele vormen van geloof die allen tot zijn thuis leiden.

Zoals de heiligen door gebed iedere dag naderen tot zijn woonplaats, en de engelen dagelijks door hun leiding alle mensen in hun zwakheid bijstaan. Mogen zij in naam van de Heere een zuivere maat verkrijgen. Immers in hun zwakheid hebben zij niet geklaagd, en in hun roeping zijn ze niet afgeweken.

Zoals de Heiligen die bij hun sterven de strijd hebben tegen de dood, maar toch zijn gesteund door de Heere die zegt in het vaderhuis wordt gij opgenomen. Zij na hun dood door de Heer worden meegenomen om hun oordeel te ontvangen. Hebben zij gehoord naar hun roeping dat zullen zij de beloning verkrijgen. Een zalving der gelovigen, een zalving van de heilige die op aarde bevestigd wordt.

Moge alle gelovigen die de Heere dienen, zijn heil verkrijgen. Zij lopen in het licht en volgen de weg die Hij gebiedt.

Een weg voor de Verlosser is als zijn genade die men zonder verdienste bereikt, maar men in het hart benaderd zegt Abba vader ik volg u na.

Een weg voor de verlosser, men in de kerk zegt, ik volg u na, vorm mijn leven naar uw hand.